



## **Bezinning 265: Eeuwig leven door het kruis**

**Johannes 3,13-17** = 14 september Kruisverheffing ABC-jaar

### **Het Woord**

[Jezus zei:] ‘Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve Degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon (die in de hemel is)? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.’

### **Een woord bij het Woord**

Het Eerste Testament verwoordt herhaaldelijk het verlangen van de mens om de hemel te kennen. In het boek Spreuken zegt Agur: ‘Van de Heilige weet ik niets. Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald?’ (Spreuken 30,3b-4a). Het is een diep menselijke wens God te kennen. Maar ons menselijk verstand faalt op dit punt. De mens is te klein om uit eigen kracht de Heer te leren kennen.

Maar Jezus is juist degene die ons openbaart wie God is. Hij kan dat omdat Hij uit de hemel komt en dus God van binnenuit kent. Hij is wel in de wereld, maar hoort in feite thuis bij God. En het toppunt van zijn godsopenbaring is precies het kruis. Dit verrast ons. Het vraagt dat we daar stil voor staan.

Ja, op het feest van de kruisverheffing botsen we op het probleem van het kruis. Het kan er bij ons zo moeilijk in, dat het kruis nodig was. En toch: het kruis toont ons juist op de meest duidelijke manier hoezeer God ons liefheeft. God heeft namelijk zijn Zoon Jezus gezonden om de wereld te redden en eeuwig leven te geven.

In deze tekst spreekt Jezus tot Nikodemus, die niet kon geloven dat hij herboren kon worden. Maar door op te kijken naar Jezus aan het kruis en in Hem Gods immense liefde te zien, krijgt de mens deel aan Jezus’ verrijzenis, sterke bron van de ware geboorte.

### **Het Woord in mijn leven**

Wie heeft mij zo liefgehad, dat hij of zij veel voor mijn geluk heeft geleden? Zie ik in Jezus’ lijden en dood aan het kruis het toppunt van Gods liefde voor de mens? Geloof ik dat ik door te geloven opnieuw geboren word tot de mens die echt leeft?

## **Bidden met het Woord**

Heer God,  
Vader van Jezus Christus,  
Gij bemint ons immens veel.  
Uw liefde is het duidelijkst  
in Jezus' liefde aan het kruis.  
Want tot het einde toe  
is Hij blijven beminnen,  
geworteld als Hij was  
in Uw onwankelbare liefde.  
Door naar Hem op te kijken,  
door in Hem te geloven,  
krijgen we deel aan het eeuwig leven.  
Dat is Uw verlangen, Uw grote wens:  
dat we echt leven, herboren, eindelijk,  
als de mens zoals Gij ons droomt. Amen.

© Eric Haelvoet 2014