



Bezinning 262: Maria deed Gods Woord

Lucas 11,27-28 = vooravond 15 augustus ABC-jaar

Het Woord

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: ‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’ Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven’.

Een woord bij het Woord

Leven naar het Woord van God is een veelzeggende rode draad doorheen de Bijbel. De Heer nodigt de mens eerst uit om naar Hem te luisteren. Maar dan dringt Hij er met al zijn kracht op aan, om te doen wat zijn Woord zegt. Het luisteren is vals, als het niet vruchtbaar wordt in concrete daden van liefde. Het handelen ontardt in louter menselijke activiteit, als het geen uitvoering is van Gods Woord. Alleen zo kaderen de daden in Gods plan, in zijn Rijk. Jezus ging ons daarin voor. En ook Maria heeft zo geleefd.

Op een andere plaats verbindt Lucas in dit verband vier begrippen met elkaar: het Woord horen, het opnemen in de edele aarde van een edel en goed hart, het vrucht laten dragen en wel met volharding (Lucas 12,15). Maria is inderdaad de vrouw die Gods Woord in haar hart bewaart. Zij is de goede grond, die naar goddelijke overvloed vrucht heeft gedragen.

We vieren dan ook de vreugde, die Maria voor eeuwig bij God mag genieten. Het is het feest van Jezus’ verrijzenis, waaraan zij deel heeft, samen met ontelbaar velen.

Het Woord in mijn leven

Hoe beleef ik deze viervoudige dynamiek: het Woord horen, het opnemen in mijn hart, het vrucht laten dragen, daarin volharden? Wat kan me helpen om de zwakke schakel in die ketting te versterken?

Bidden met het Woord

Maria,
Gij hebt naar Gods Woord geluisterd.
Ge hebt het Woord gedragen:
Jezus uw Zoon en onze Heer.
Gij hebt Gods levend Woord
in uw hart bewaard,
heel uw leven lang.
In ontelbaar vele daden
heeft het vrucht gedragen,
honderdvoudig en meer.
Vanaf het begin tot het einde
hebt ge daarin volhard,
trouw tot aan Jezus' dood.
Nu deelt ge in Gods eeuwige vreugde,
samen met Jezus en zovelen.
Begeleid ons op onze weg,
zodat we eenmaal voor altijd
mogen samenzijn met Jezus en U. Amen.

© Eric Haelvoet 2014