



## **Bezinning 261: Maria is zalig**

**Lucas 11, 27-28** = vooravond 15 augustus ABC-jaar

### **Het Woord**

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: ‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’ Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven’.

### **Een woord bij het Woord**

Bij Lucas komt het woord ‘zalig’ zestien maal voor. Al in het eerste hoofdstuk noemt Elisabet Maria zalig omdat ze gelooft dat God doet wat Hij belooft. En Maria looft de Heer omdat alle generaties haar zalig prijzen: ze ziet zichzelf als vertegenwoordigster van alle armen. En juist aan hen doet de Heer grote dingen. Wat God voor Maria doet, is dus blij nieuws voor alle eenvoudige kleinen.

Er is een zaligspreking die driemaal kort na elkaar herhaald wordt: ‘Zalig de dienaars die waken als de Heer komt’ (Lucas 12,37.38.43). Jezus vertaalt het woord ‘waken’ met ‘doen’, ook daar. Toen de engel aan Maria kwam vragen om moeder te worden van Jezus, was ze attent genoeg om ‘ja’ te zeggen. En ze noemde zichzelf toen precies een dienares van de Heer.

Op een andere plaats wordt hij die het brood mag eten in het koninkrijk van God, zalig genoemd (Lucas 14,15). Maria behoort tot die groep. We geloven dat Maria aanzit aan de hemelse feesttafel en het eeuwige brood van Gods liefde en nabijheid mag eten. Ook op dat punt is ze de moeder van alle gelovigen. Ze gaat ons voor en nodigt ons uit om vol vertrouwen dezelfde weg te gaan. Het grote doel is het feest, voor ons aangericht door de Heer zelf.

### **Het Woord in mijn leven**

Geloof ik dat God voor de armen en kleinen kiest? In welke zin ben ik arm en klein? Wat beloofde de Heer mij? Vertrouw ik erop dat Hij dat ook zal doen? Houd ik mijn uiteindelijke aandacht gericht op Gods eeuwig feest?

## **Bidden met het Woord**

Goede, eeuwige God,  
altijd zijt Gij bron van vreugde.  
Gij hebt Maria geroepen  
om een bijzondere taak te vervullen.  
Als Uw nederige dienaar  
is ze altijd waakzaam geweest  
voor Uw komst, voor Uw Woord,  
voor Uw Zoon Jezus en zijn boodschap.  
Nu mag ze leven van Uw hemels brood.  
Ze mag genieten van het eeuwig feest,  
waartoe ook wij uitgenodigd zijn.  
Begeleid ons op onze weg  
opdat we eenmaal die vreugde vinden. Amen.

© Eric Haelvoet 2014