



Bezinning 260: Petrus, factor van eenheid

Matteus 16,13-19 = 29 juni feest van Petrus en Paulus – dag – ABC-jaar

Het Woord

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' Toen vroeg Hij hun: 'En wie ben Ik volgens jullie?' 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God', antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

Een woord bij het Woord

Petrus noemt Jezus de Christus, de Zoon van de levende God. God is inderdaad Heer van het leven. Hij is de Schepper van allen en alles. Meer nog, Hij scheidt het leven ook voor wie gestorven zijn, op de eerste plaats voor zijn Zoon Jezus. Daarom is ook het geloof in de verrijzenis opgenomen in dit kort maar krachtig credo van de eerste christenen, medegelovigen van Matteus.

Simon krijgt een nieuwe naam: Petrus, steen, rots. Ook Abram ('vader is verheven') kreeg een nieuwe naam en daarmee een nieuwe zending: Abraham ('vader van vele volken'). Zo ook krijgt Petrus de zending om rots te zijn voor de Kerk van Jezus Christus. Een rots geeft stevigheid van het gebouw. Zelfs de dood zal de Kerk niet vernietigen. Want God staat garant. Omdat in het Eerste Testament God zelf de rots is (een voorbeeld: psalm 18,3), krijgt Petrus dus een taak, die deel uitmaakt van Gods eigen werk.

Van Simon wordt hier geen enkele verdienste genoemd. Elders in het evangelie wordt zelfs zijn zwakheid meerdere malen beschreven. Hij wordt Petrus omdat Jezus Christus het zo heeft besloten. Als er toch een pluspunt is aan de kant van Petrus, dan zijn geloof. Op basis van zijn geloofsbelijdenis wordt hij model voor de anderen.

Ten tijde van Matteus – begin de jaren 80 – zijn er in de Grieks-Syrische Kerk verschillende gezaghebbende christelijke leiders gepasseerd: leerlingen van Stefanus (Handelingen 7), Paulus, Jakobus (Galaten 2,12) en ook Petrus (Galaten 2,11-14). In die Kerk waren er daardoor spanningen van onenigheid gerezen. Matteus neemt hier stelling: Petrus heeft van Jezus zelf de sleutels gekregen. Christus bouwt zijn Kerk op de rots, het geloof van Petrus. Daarmee wordt Petrus factor van eenheid. De eenheid onder de christenen is nu nog steeds een delicaat thema. Er zijn vele redenen om aan die eenheid te blijven sleutelen, om die eenheid op te bouwen.

Het Woord in mijn leven

Zie ik zoals Petrus Jezus als de Zoon van de levende God en ook de God van de verrijzenis? Heb ik ooit van God een nieuwe zending gekregen? Wat is mijn bijdrage tot de eenheid onder de christenen, in mijn eigen kerkgemeenschap en tussen de verschillende kerkgemeenschappen?

Bidden met het Woord

Levende God,
we danken U
voor de schepping,
het wonder van het leven.
We danken U voor Jezus,
Uw Zoon, de Christus,
die Gij uit de dood liet verrijzen.
We bidden U om eenheid
onder alle christenen.
Laat aan ieder van ons zien
wat onze bijdrage kan zijn
voor die eenheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2014