



## Bezinning 259: Petrus, de eerst geroepene

Matteus 16,13-19 = 29 juni feest van Petrus en Paulus – dag – ABC-jaar

### Het Woord

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' Toen vroeg Hij hun: 'En wie ben Ik volgens jullie?' 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God', antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart zal, ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

### Een woord bij het Woord

Matteus situeert dit verhaal te Caesarea van Filippus, aan de bronnen van de Jordaan. Filippus had van zijn vader, Herodes de Grote, het bouwen geleerd. Hij had deze stad een heel eind ten noorden van het meer van Galilea een schitterende aanblik gegeven. Het woord steen betekent dus wel iets op deze locatie.

Jezus vraagt eerst wat *men* over Hem zegt. Zijn leerlingen verwijzen viermaal naar profeten: Johannes de Doper, Elia, Jeremia, een van de profeten. Maar dan stelt Jezus aan zijn *leerlingen* de vraag wie Hij volgens hen is. Petrus antwoordt niet in naam van de groep, zoals bij Marcus en Lucas, maar in eigen naam. De evangelist noemde hem al eerder de eerst geroepene (Matteus 4,18; 10,2), en zelfs al vanaf het eerste moment wordt hij Petrus genoemd. Hij geeft de kern van de christelijke geloofsbelijdenis op het moment dat Matteus zijn evangelie schrijft. Het is het christelijke credo, dat in de liturgie werd gebruikt.

Petrus krijgt de sleutels om te openen en te sluiten. In het Eerste Testament betekent dat het oordelen over de geldigheid van uitspraken in functie van de Wet van Mozes. Maar nu verschuift dat naar de interpretatie van meningen en overtuigingen in functie van de leer van Jezus. Omdat Petrus het juiste geloof in Christus uitspreekt, krijgt hij die taak toegewezen. Dus: eerst het geloof, dan de zending.

### Het Woord in mijn leven

Wat zegt *men* in onze tijd over Jezus? Wat is mijn antwoord op de vraag wie Jezus is? Hoe vaak spreek ik mijn christelijk geloof uit, alleen of in een groep christenen? Waar gebeurt dat? Belijd ik mijn geloof ook voor niet-christenen?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
Gij zijt een profeet,  
maar ook meer dan profeet:  
de Messias,  
de Zoon van de levende God.  
Aan Petrus hebt Gij de sleutels gegeven  
om te openen en te sluiten.  
Geef dat wij onze geloofsovertuigingen  
altijd weer enten op het eerste geloof,  
het credo van de eerste christenen.  
Laat ons getuigen zijn  
van U en Uw Vader,  
de levende God. Amen.

© Eric Haelvoet 2014