



Bezinning 257: Herder zijn: een dienst, geen status

Johannes 21,15-19 = 29 juni: Petrus en Paulus vooravond – ABC-jaar

Het Woord

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen’, en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, Ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’

Een woord bij het Woord

Ze hadden 153 vissen gevangen, maar Jezus, de verrezen Heer, had zelf een houtskoolvuur aangelegd met een visje en brood. Na dat ontbijt op het strand van het meer neemt Jezus het initiatief om een gesprek met Petrus alleen aan te vatten. Niet onder vier ogen: de zes andere leerlingen waren er nog bij (Johannes 21,2). Petrus is dus de zevende, of als je het liever hebt, de eerste.

Petrus krijgt driemaal de meest centrale vraag om van christelijk geloof te spreken: Jezus, de verrezen Heer, liefhebben. Petrus is bedroefd omdat Jezus dat driemaal vraagt. Het herinnert hem natuurlijk aan zijn drievoudige verloochening. Jezus maakt hem duidelijk dat hij een zondaar is. Desondanks wordt hij als herder aangesteld.

Jezus is het model: Hij is de goede herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen. Zo ook moet Petrus zijn leven geven voor de christenen, zelfs tot in de dood. Zijn uitverkiezing als eerste verantwoordelijke mag Petrus nooit interpreteren als een status, alsof hij meer en beter zou zijn dan de anderen. Hij moet dienen, net zoals Jezus zich als dienaar gedragen heeft. Voetenwasser moet Petrus zijn en zichzelf zo wegcijferen voor het welzijn van de christenen.

Petrus heeft dit begrepen. In zijn eerste brief omschrijft hij zichzelf als ‘mede-oudste’. Dus stelt hij zich te midden van de kerkelijke herders op. En zijn oproep beantwoordt aan Jezus’ vraag: ‘Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld’ (1 Petrus 5,1-3). Ze zijn zeldzaam de leiders, die alle paternalisme hebben afgelegd.

Het Woord in mijn leven

Op welke manier en wanneer spreekt Jezus mij zeer persoonlijk 'onder vier ogen' aan? Wat is zijn meest indringende vraag aan mij, die Hij driemaal herhaalt? Tegenover wie gedraag ik me paternalistisch? Welke taak in de Kerk gebruik ik voor mijn imago en status?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
verrezen Heer,
U hebt Petrus aangesproken
op een zeer persoonlijke wijze.
Ook aan mij stelt U vragen,
aan mij, gewone, kleine mens.
Laat me helder en klaar zien:
wat wilt U dat ik doe
voor Kerk en wereld?
Doordring me altijd weer
met uw nederige dienstbaarheid.
Ik vraag U nederig:
laat me toe mijn leven te geven
in ontelbare concrete daden,
elke dag, tot in mijn dood,
trouw aan Uw goede voorbeeld. Amen.

© Eric Haelvoet 2014