



## **Bezinning 256: Jezus Christus: model voor Don Bosco <sup>1</sup>**

### **Het Woord**

#### **Johannes 1,29-34 = 2° zondag A-jaar**

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei: ‘Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt Iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op Iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat Degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

### **Een woord bij het Woord**

Jezus komt uit eigen beweging naar Johannes de Doper toe. Daarmee toont Hij al direct wie God is: Hij komt naar de mens om mét hem te zijn. Als salesiaan van Don Bosco raakt me dat tot in mijn roeping. Don Bosco, de grote heilige van Turijn uit de negentiende eeuw, ging zelf de stad in om er in contact te treden met de straatjongens. Hij organiseerde grote herfstwandelingen om de jongeren te ontmoeten in hun eigen omgeving. Hij zond missionarissen naar Latijns-Amerika om salesianen naar de indianen te laten gaan. Hij vond het zo belangrijk om naar de jongeren op de speelplaats te gaan, om tussen hen te zijn, om hun leven te delen. Jezus is het grote voorbeeld: Hij gaat naar Johannes de Doper en later trekt Hij rond naar ‘alle dorpen en steden’.

De uitdrukking ‘het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’ is niet eenvoudig te begrijpen. Iemand raakte wel het hart van de betekenis: ‘Het gaat over herstel.’ Inderdaad, Jezus is gekomen om de mens te herstellen. Wat niet is zoals God vanaf het begin heeft gedroomd, wil Jezus vernieuwen, transformeren, omvormen tot we beeld van God zijn. Maar Hij kwam ook om de relatie tussen mens en God te herstellen. De breuk ontstaat door de zonde, het herstel door de vergiffenis. En ook hier zie ik Don Bosco aan het werk. Vergiffenis, mildheid, begrip, hulp, ondersteuning waren centraal in zijn opvoedingssysteem, niet straf en gestrengheid. Juist daarom nam het prachtige sacrament van de biecht een zeer centrale plaats in. Hij kon er zijn arme jongens op een zeer persoonlijke manier ‘herstellen’, vernieuwen, laten bloeien.

Don Bosco verwees naar Christus, de Goede Herder, en niet naar zichzelf. Hij probeerde als priester Christus te vertalen voor zijn jongeren, in daad en woord. Hij trachtte onvermoeibaar om zijn jongeren tot Christus te brengen.

Ook de woorden ‘de Geest bleef op Hem rusten’ verwijzen me naar Don Bosco. De blijvende nabijheid van de Geest in Jezus’ leven wordt door Don Bosco vertaald met het begrip ‘assistentie’. Dat is een liefdevolle, volgehouden en zorgende nabijheid bij de jonge mensen. Niet uit angst dat ze

---

<sup>1</sup> Deze gebedsbezinning groeide vanuit een lectio divina met de medewerkers van Don Bosco van Heverlee. Met dank aan de elf deelnemers die op 18 januari 2014 rond dit evangelie samenkwamen.

allerhande kattenkwaad of erger zouden uithalen, maar om Gods liefde voelbaar te maken. Het is zijn vertaling van dienende aanwezigheid, autonomie bevorderende ondersteuning, op groei gerichte zorg.

## **Het Woord in mijn leven**

Naar wie zet ik vanuit mijn geloof bewust de eerste stap? Welk talent heb gekregen om mensen te 'herstellen'? Kan ik trouw en met zorgende, dienende liefde anderen blijvend nabij zijn?

### **Bidden met het Woord 1**

Heer Jezus,  
Gij zijt naar de mensen toe gestapt.  
U wilde tussen hen leven, met hen.  
Ons leven deelt U, altijd weer,  
als Dienaar en Herder.  
Don Bosco en zovele anderen  
zijn concrete voorbeelden voor ons.  
Inspireer ons, tot in het concrete toe,  
hoe we voor mensen kunnen zorgen,  
liefdevol dienend en helpend nabij,  
elke dag van ons leven. Amen.

### **Bidden met het Woord 2**

Heer God,  
laat Uw hemel opengaan  
voor de gekwetste kinderen,  
voor jongeren in nood:  
laat Uw Geest op hen rusten.

Heer God,  
laat Uw hemel opengaan  
voor de mens aan de rand,  
voor de slachtoffers van onrecht:  
laat Uw Geest op hen rusten.

Heer God,  
laat Uw hemel opengaan  
voor wie in een scheiding leeft,  
voor wie een breuk ondraaglijk is:  
laat Uw Geest op hen rusten.

Heer God,  
laat Uw hemel opengaan  
voor elk kind, elke jongere,  
voor elke vrouw, iedere man:  
laat Uw Geest op hen rusten. Amen.

© Eric Haelvoet 2014