



## **Bezinning 255: Hij is de Zoon van God <sup>1</sup>**

### **Het Woord**

#### **Johannes 1,29-34 = 2° zondag A-jaar**

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei: 'Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: "Na mij komt Iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij." Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.' En Johannes getuigde: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: "Wanneer je ziet dat de Geest op Iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat Degene die doopt met de heilige Geest." En dat heb ik gezien en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.'

### **Een woord bij het Woord**

Deze tekst staat midden in de prelude van Johannes' evangelie. Hij laat heel wat centrale thema's van zijn hele werk horen. Zo krijgt Jezus drie grote titels, die de christenen op het einde van de eerste eeuw voor Hem gebruikten: Jezus is het Lam van God, Hij bestond van vóór de tijd en Hij is de Zoon van God. Iemand zei het zo mooi: 'Dat Jezus Gods Zoon is, betekent dat Hij leeft in het hart van God.'

Jezus belichaamt heel belangrijke kenmerken van God. Door de zonde van de wereld weg te nemen incarneert Hij Gods vergevingsgezindheid, mildheid en wil tot verzoening. God richt zich tot elke zondaar en biedt vergiffenis aan. Zo geeft Hij toekomst aan wie verworpen en uitgerangeerd is. Zowel het lam als de duif symboliseren de geweldloosheid en de zachtheid van God.

Johannes de Doper weet uit zichzelf niet wie Jezus is. Daarvoor is een godsopenbaring nodig. Inderdaad, Johannes ziet dat de Geest op Jezus neerdaalt en op Hem blijft rusten. De Geest zal Jezus begeleiden en sterken. Deze godsopenbaring deelt Johannes de Doper met andere mensen: hij getuigt.

Johannes de Doper gelooft en getuigt omdat Hij gezien heeft. Op het einde van het Johannesevangelie zal Jezus tegen Thomas en de andere tien leerlingen zeggen: 'Gelukkig zij die niet zien en toch geloven' (Johannes 20,29).

### **Het Woord in mijn leven**

Welke zijn de twee belangrijkste titels, waarmee ik Jezus graag aanspreek? Heb ik ooit een godsopenbaring gehad? Waar heeft dat toe geleid? Wat zijn de manieren waarop ik getuig van mijn geloof?

---

<sup>1</sup> Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit de twee lectio divinagroepen van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen. Met dank aan de 7 en 9 deelnemers die op 16 januari 2014 te Bonheiden rond dit evangelie samenkwamen.

## **Bidden met het Woord 1**

God,  
Gij zijt niet in uw hemel gebleven,  
ongenaakbaar en onkenbaar.  
Gij hebt uw hemel opengebroken  
om ons leven te delen,  
om ons te bevrijden.  
In Jezus zijt Gij mens geworden  
en hebt Gij ons leven gedeeld.  
Door uw heilige Geest,  
zacht en toch heel krachtig,  
geeft Gij ons rust en vrede  
en zet Gij ons aan tot getuigenis.  
Laat ons zien op welke manieren  
wij heel concreet mogen getuigen  
van U, uw Zoon en de Geest. Amen.

## **Bidden met het Woord 2**

Kom, Jezus, Zoon van God,  
doop ons met de heilige Geest:  
we hebben het zo nodig.  
Blijf ons dopen met uw Geest  
van geweldloosheid en kracht.  
Maak ons als een lam:  
gehoorzaamheid aan Gods wil.  
Maak ons als een duif:  
soepel en gedreven  
door de wind van uw Geest.  
Gij, het Lam van God,  
die de zonden vergeeft  
en elke mens, wie dan ook,  
altijd weer toekomst geeft. Amen.

© Eric Haelvoet 2014