



Bezinning 247: Een stem geeft de bestemming ¹

Matteüs 3, 13-17 = doop van Jezus in het A-jaar

Het Woord

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?' Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen'. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.'

Een woord bij het Woord

Geografisch gezien daalt Jezus enkele honderden meter af van zijn geboortestad Nazaret naar de plaats waar Johannes doopt. In de grondtekst wordt er toch gesproken over 'opgaan'. Het is de typisch paradox van het evangelie: door zich te vernederen, door op de onderste plaats te gaan staan, door te sterven gaat Jezus in Gods ogen op naar zijn bestemming. Zo doet Hij de wil van God, zijn gerechtigheid. Ook na zijn doop 'staat Jezus op'. Dit is verrijzenistaal.

Het optreden van Johannes is dubbel. Enerzijds betekenen zijn woorden een duivelse bekoring voor Jezus. Want Johannes wil Jezus tegenhouden. Wie Jezus wil afhouden van zijn roeping en zending, wordt als duivels ervaren. Anderzijds gaat Johannes ons voor in gebed, in de relatie met Jezus. Zijn woorden bevatten twee pareltjes. 'Ik zou door U gedoopt moeten worden': wij, christenen, zijn in Hem en door Hem gedoopt, eenmaal in ons verleden, meestal aan het begin van ons leven. Maar eigenlijk moeten we altijd opnieuw door Christus gedoopt worden, zelfs elke dag. 'Dan komt U naar mij?' is een vraag, gegroeid uit nederigheid, uit het besef ook wie Jezus is: de Christus, Zoon van God, Gods Geliefde.

Nooit zal mijn arm verstand de grootheid en de goddelijkheid van Jezus begrijpen. En toch komt Hij tot mij! Grote verrassing, fantastisch geschenk. Hij komt niet alleen *tot* de mens, maar ook *in* de mens: door zijn Woord, zijn Geest, de eucharistie ...

Eenmaal uit het water opgestegen, hoort Jezus een stem. Hij maakt een diepgaande godservaring door, waarin Hij zijn bestemming verneemt. Op dat moment roept en zendt God Hem om zijn geliefde Zoon te zijn. Wat dit inhoudt, zullen we al evenmin ooit helemaal begrijpen.

Het Woord in mijn leven

Hoe ver staat het met mijn nederigheid om evenals Jezus op de onderste plaats te gaan staan? Om net als Johannes te bidden: 'U komt tot mij?' Hoor ik Jezus' vraag 'Laat me nu toe tot uw hart, tot

¹ Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit de lectio divingroep van Heule. Met dank aan de zeven deelnemers die op 6 januari 2014 rond dit evangelie samen kwamen.

uw persoon?' Doe ik mijn deur uit vrije wil open? Vraag ik Hem om binnen te komen? Hoe oefen ik mij om in stilte en rust Gods stem in mijn leven te vernemen en mijn bestemming te horen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
geliefde Zoon van God,
de Vader heeft behagen in U
omdat U naar de onderste plaats afdaalt,
omdat U solidair bent met de kleinen,
met de zondaars, met de marginalen.
U komt tot ieder van ons,
U, de grote goddelijke Zoon.
Het vervult ons met diepe vreugde,
met warme dankbaarheid,
die we delen met alle mensen
die in U gedoopt zijn.
U smeekt als een bedelaar
om bij ons binnen te komen.
Kom binnen, Heer, kom binnen! Amen.

© Eric Haelvoet 2014