



## **Bezinning 246: Jezus' Geest start een nieuwe tijd**

**Johannes 7,37-39** = Pinksteren vooravond ABC-jaar

### **Het Woord**

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en Hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft", zo zegt de Schrift.' Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

### **Een woord bij het Woord**

Op de zevende dag van het Loofhuttenfeest gaan de priesters zevenmaal rond het altaar en besprenkelen het met water uit de Siloamvijver. Ze zongen ondertussen: 'Met vreugde zult ge water scheppen uit de bronnen van het heil' (Jesaja 12,3). Johannes erkent de bronnen van het heil in Jezus.

Wat Jezus zegt kan men op twee manieren lezen. De eerste: 'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en laat hem drinken wie gelooft in Mij.' Als we de tekst zo lezen, brengt het geloof in Jezus de lamen van de diepste menselijke dorst. De activiteit van de mens staat meer centraal: geloven in Jezus ligt aan de oorsprong van de lamen en de mens drinkt het water dat uit Jezus vloeit.

De tweede lezing klinkt enigszins anders: 'Wie in Mij gelooft – zoals de Schrift zegt – er zullen stromen van levend water uit zijn hart voortvloeien.' Dit beeld verwijst eerder naar een tekst in Ezechiël: het water stroomt daar uit de tempel en maakt de woestijn vruchtbaar. Alle accent ligt hier op het handelen van God en zijn Geest. Dan is het dus de Geest die in de mens rivieren van leven doet ontstaan, die uitvloeien naar buiten, naar anderen toe.

De evangelist Johannes komt nog eens terug op dit beeld op het einde van het boek Openbaring: 'Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft' (22,17). Met Jezus is er immers een nieuwe tijd begonnen: Hij is de nieuwe tempel, Hij is het nieuwe water dat het echte Leven geeft en Hij schenkt de bron van dat Leven: de heilige Geest.

### **Het Woord in mijn leven**

Erken ik dat de Vader, de Zoon en de Geest oorsprong zijn van leven? Hoe drink ik uit die bronnen van heil? Genieten de mensen rond mij van de Geest en de stromen van levend water in mij?

## **Gebed**

Heilige Geest,  
Gij zijt de bron van leven,  
ons door Jezus gegeven.  
Het water stroomt onophoudelijk:  
er komt geen einde aan.  
Dank voor zoveel leven,  
voor de lufenis van onze diepe dorst.  
Laat dat levend water overvloeien  
naar andere mensen toe  
in wat we zeggen  
en in wat we doen,  
door Christus, onze Heer. Amen.

© Eric Haelvoet 2013