



## **Bezinning 245: Jezus schenkt de Geest van Wijsheid**

**Johannes 7,37-39** = Pinksteren vooravond ABC-jaar

### **Het Woord**

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en Hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft", zo zegt de Schrift.' Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

### **Een woord bij het Woord**

Het is de zevende dag van het Loofhuttenfeest of het feest van de tenten. Het is dus de sabbatdag, de grote dag van het feest. Die dag is op zichzelf al gewijd en plechtig. Maar Jezus voegt er nog wat statigheid aan toe door te schreeuwen. Wat Hij zal zeggen, heeft dus een zeer grote betekenis. Op deze manier openbaart Jezus zich nog meer, deze keer op een plechtige wijze en in de tempel.

Hij zet hier een stap verder dan eerder in het Johannesevangelie. Tot de Samaritaanse vrouw aan de waterput van Jakob te Sichem zei Jezus: 'Wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft' (Johannes 4,14). En even verder: 'Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben' (Johannes 6,35). Het is dus een geliefd thema van Jezus. Het extra ligt nu in het woord 'rivieren'. Er zal dus overvloed aan leven stromen uit de mens die in Jezus gelooft.

Maar Jezus preciseert ook vanwaar dat levend water komt. Het is de heilige Geest, die in de mens komt wonen. Zowel het doopsel als het vormsel schenken de heilige Geest aan de mens, en wel in overvloed. Dit betekent dat de christen de Geest zelf in zich draagt en dat de Geest dus door hem werkt, waar hij of zij ook komt. De Kerk en de wereld kunnen er enkel beter door worden.

### **Het Woord in mijn leven**

Hoe omschrijf ik 'de diepste dorst' van de mens? Ervaar ik dat de heilige Geest in mij woont en werkt? Welke 'rivieren van levend water' stromen er uit mij naar de Kerk en de wereld? Hoe zie ik de heilige Geest?

## **Gebed**

Heer Jezus,  
in ons doopsel en vormsel  
schenkt Gij ons de heilige Geest.  
Hij is een overvloed aan leven,  
levend water in ons.  
Hij vloeit uit ons naar buiten  
tot welzijn van Kerk en wereld.  
Laat ieder van ons zien  
waar en hoe we dit mogen doen,  
in uw naam. Amen.

© Eric Haelvoet 2013