



Bezinning 244: Jezus: totaal aan God toegewijd

Matteus 2,13-15.19-23 = H. Familie A-jaar

Het Woord

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het Kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het Kind op zoek en wil het ombrengen.' Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het Kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.'

...

Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: 'Sta op, ga met het Kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het Kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.' Jozef stond op en vertrok met het Kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd als koning van Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazaret en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: 'Hij zal Nazoreeër genoemd worden.'

Een woord bij het Woord

Matteus schrijft dit verhaal om verder te verwoorden wie Jezus is. Zoals Mozes onder druk van de Farao Egypte moest ontvluchten, zo ook moet Jezus vluchten omwille van de wreedheid van Herodes. De evangelist zegt daarmee dat Jezus de nieuwe Mozes is en roept uiteraard de vraag op: op welke manier is Hij de nieuwe Mozes? Het antwoord zal te vinden zijn in zijn verder evangelie.

Vanuit Egypte wordt Jezus doorheen Jozef geroepen om naar Israël terug te keren. Daarmee gaat Jezus de weg van zijn volk: vanuit de onderdrukking naar de bevrijding, vanuit de vervreemding naar het Beloofde Land. In het Eerste Testament is het volk Israël de zoon die door de Heer uit Egypte geroepen wordt naar de bevrijding. Hier is het Jezus die de Zoon van God is. Zo roept Matteus de vraag op: op welke manier is Jezus de Zoon van God. In zijn evangelie zal hij het antwoord geven.

Judea is duidelijk de streek die Jezus vijandig gezind is. Op het moment dat Matteus zijn evangelie schrijft, wordt inderdaad Judea aangewezen als vijandig tegen Jezus en zijn volgelingen. Het geeft de evangelist ook de kans om Jezus in Galilea te situeren, letterlijk de streek van vele naties of volkeren. Jezus Christus heeft namelijk een universele betekenis. Matteus zal zijn evangelie ook zo eindigen: 'Maak alle volkeren tot mijn leerlingen' (Matteus 28,19).

Naast de vele andere titels krijgt Jezus hier de naam 'Nazoreeër'. Het is een mooi woordspel tussen een inwoner van Nazaret en de naam voor wie in het Eerste Testament aan de Heer toegewijd wordt: nazireeër. Samson was een nazireeër (Rechters 13,5-7) en ook Amos spreekt over nazireeërs (Amos 2,11-12). Jezus is volledig aan de Heer toegewijd. Alleen op die manier kunnen we begrijpen wie Jezus is, wat Hij zegt en wat Hij doet.

Het Woord in mijn leven

Treft het mij dat er christenen zijn die omwille van hun geloof onderdrukt worden en zelfs op de vlucht moeten gaan? Ben ik solidair met hen? Ga ik de weg van bevrijding voor andere mensen? In mijn doopsel ben ik aan de Heer toegewijd: wat betekent dat voor mijn dagelijks leven? Sluit ik alle volkeren in in mijn aandacht, gebed en handelen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Gij zijt de nieuwe Mozes
die Gods wet vervult.
En zelfs nog meer:
Gij verheft die wet.
Dat kunt Gij doen
omdat Gij geheel en al
toegewijd zijt aan de Heer.
Altijd zijt Gij gericht
op bevrijding van mensen,
van iedereen wereldwijd.
Laat ons zien
wat onze plaats is
in dat bevrijdingsproces. Amen.

© Eric Haelvoet 2013