



Bezinning 240: Jezus moest sterven en verrijzen

Johannes 20,1-9 = Paaszondag ABC-jaar

Het Woord

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield en zei: 'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben'. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.

Een woord bij het Woord

Johannes begint zijn vier verrijzenisverhalen met de uitdrukking 'op de eerste dag'. Deze woorden roepen het begin van de schepping op, de eerste dag, de dag waarop God het licht schiep. Want God is geen God van duisternis en donkerte, van dood en diepe ellende, maar van licht, van leven en geluk, van vreugde en hoop. Op de eerste dag begon zijn schepping, op de eerste dag begint Hij de schitterende voltooiing van zijn schepping met de verrijzenis van zijn geliefde Zoon Jezus Christus.

Maria van Magdala doet, zonder het te beseffen, een bijzondere uitspraak: 'Ze hebben de Heer uit het graf gehaald.' Ja, Jezus is uit het graf gehaald, maar niet door de onbekende en anonieme 'ze', maar door God, zijn en onze Schepper. Jezus is uit het graf weggehaald, want Hij hoort daar niet thuis. Hij hoort thuis in het eeuwige licht, om licht te zijn voor allen die gestorven zijn en voor allen die leven.

Johannes besteedt veel woorden aan de manier waarop en de volgorde waarin Petrus en de andere leerling bij het graf komen, de vaststellingen doen en binnengaan. Hij doet dat omdat er in de joodse godsdienst twee mannelijke getuigen moeten zijn om iets als waar aan te nemen. Als Petrus als eerste in het graf binnengaat, is er niets gewijzigd: Johannes is blijven buitenstaan. En Johannes heeft alles kunnen zien zoals het was, want er was nog niemand in het graf geweest, ook Maria Magdalena niet. Hun getuigenis is dus waar. De twee leerlingen zijn de kroongetuigen, zelfs de eerste getuigen, samen met Maria Magdalena.

De evangelist interpreteert dan de uitspraak over de tweede leerling, dat hij ziet en gelooft, zonder te zeggen wat hij gelooft. Ze hadden nog niet uit de Schrift begrepen dat Jezus uit de dood moest opstaan. Twee elementen zijn wezenlijk. Op de eerste plaats dat de Schrift nodig is om in Jezus' verrijzenis te geloven. De Schrift: Gods Woord. Alleen God kan doen verrijzen uit de dood en

alleen Hij kan het geloof in de verrijzenis geven. Op de tweede plaats is het woord 'moest' belangrijk. Ook Lucas gebruikt dat woord in het verhaal van de Emmaüsleerlingen. Jezus zelf gebruikt daar dat woord. Over dit 'moeten' kan men lang mediteren. Wat helemaal indruist tegen het menselijke aanvoelen – lijden en dood – moet juist gebeuren in Gods ogen. Want niemand kan uit de dood verrijzen, als hij niet eerst gestorven is. De verrijzenis: wat een geschenk, de kern van ons geloof.

Het Woord in mijn leven

Zie ik de frisheid van 'de eerste dag', zowel van de schepping als van de verrijzenis? Vier ik Jezus' verrijzenis in grote vreugde? Hoe vaak doe ik dat? Vraag ik God dat Hij het geloof in de verrijzenis van Jezus schenkt aan mij en vele anderen?

Bidden met het Woord

God, op de eerste dag
hebt Gij het licht geschapen.
Op de eerste dag
hebt Gij Jezus laten verrijzen
uit duisternis, lijden en dood.
Op de eerste dag van mijn leven
bracht Gij dat wonder tot stand.
Op de eerste dag van mijn dood
zult Gij er zijn met uw licht,
met uw levengevende liefde,
die elke mens doet verrijzen.
Wees niet enkel op de eerste dag bij ons,
maar alle dagen, bij elke mens. Amen.

© Eric Haelvoet 2013