



## **Bezinning 229: Spanning tussen koningen 3**

### **Matteus 2,1-12 = Openbaring van de Heer ABC-jaar**

#### **Het Woord**

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea’, zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het Kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om Het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het Kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het Kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het Kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

#### **Een woord bij het Woord**

De magiërs melden zich in Jeruzalem en spreken over een pasgeboren koning. Koning Herodes is hevig geschokt. Hij ziet al direct een rivaal opdoemen. Van zijn troon gestoten worden, dat is zijn grote angst. Maar er is een probleem: in het koningshuis is er geen nieuwe baby. Herodes legt dit mysterie voor aan het Sanhedrin, bevoegd om de Schrift uit te leggen.

En ja, de Schrift brengt helderheid, meer dan de sterren. De profeet Micha kondigde aan dat er een leidsman, een herder, zal geboren worden in Betlehem (Micha 5:1-3). Allen schenken er geloof aan. Het pasgeboren jongetje moet in Betlehem gezocht worden. Het is eigenlijk porsierlijk: wat een beweging en ophef om een onschuldig, pasgeboren kind. En toch: juist dit kind is alle beweging waardig. Dit kind zal het nieuwe Rijk vestigen. Want inderdaad, Hij is de Messias, de Christus.

De ster speelt een bijzondere rol. Ze verwijst zeker ook naar een tekst uit het Eerste Testament. Ook daar is het een heiden, Balaam, die een koning in Israël aankondigt en over hem spreekt als over ‘een ster uit Jakob’ (Numeri 24:17). Daar wordt koning David aangekondigd. Welnu, Jezus is de zoon van David, de ster die zal schitteren en stralen, de herder, de leidsman, de koning naar Gods hart.

Tot tweemaal toe gebruikt Herodes een verrassend woord. Het mag verbazen dat hij het woord 'Christus' gebruikt, Messias, terwijl de magiërs het over een koning hadden. En aan de magiërs vraagt hij dat ze hem na hun bezoek in Betlehem komen verkondigen wat ze gezien hebben. Hij gebruikt geloofstaal, maar binnen het kader van zijn machtshonger. Van zijn macht kan en zal hij geen afstand doen. Alles en iedereen zal daarvoor moeten wijken, ook de nieuw geboren Messias, de nieuwe, goddelijke koning. Herodes ziet Hem als een rivaal, een bedreiging, terwijl Hij juist zijn Redder had kunnen zijn.

### **Het Woord in mijn leven**

Ben ik mij bewust van mijn denken in termen van rivaliteit? Hoe snel voel ik me bedreigd door het goede van een ander? Hoe ga ik om met zo iemand? Speelt dit ook een rol in mijn beleving van Jezus Christus?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
nooit bent U een rivaal,  
een gevaarlijke concurrent.  
Integendeel, U houdt van ons,  
niemand moet zich bedreigd voelen.  
Smelt het rivaliteitgevecht  
tussen mensen met uw liefde weg.  
Bevrijd ons en de hele wereld  
van angst voor U en andere mensen,  
maar leer ons U onthalen,  
elke mens verwelkomen  
en in gemeenschap leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2013