



Bezinning 226: Zoals Maria Jezus zien

Lucas 2,16-21 = 1 januari Moeder Gods ABC-jaar

Het Woord

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Een woord bij het Woord

De herders hebben haast om naar Jezus, Maria en Jozef toe te gaan. Als de hemel spreekt, kan de uitvoering van de opdracht niet wachten. Het nieuws, het blijde nieuws, is zo belangrijk, dat alles opzij geschoven wordt, om met spoed te gaan kijken. En wat de engelen gezegd hebben, dat zien en horen ze nu zelf: ze kunnen het zintuiglijk vaststellen. Opmerkelijk is dat de herders zelf ook het Woord van God verkondigen, zodat anderen het kunnen horen. Als verkondiger wordt men deel van het Woord, draagt men dat Woord en brengt het bij andere mensen.

Drie werkwoorden verdienen onze aandacht: vinden, zien en horen. De zoekende mens vindt. Daar staat God garant voor. Elders zegt Lucas eenvoudig maar duidelijk: 'Wie zoekt vindt' (Lucas 11,10). Voor christenen is dit een zeer bemoedigende en hoopvolle boodschap: wie God en zijn Rijk zoekt, zal het vinden. De engelen brengen het Rijk van bij God tot bij de mens. De mensen brengen het bij elkaar.

Ook het werkwoord 'zien' komt later in dit evangelie terug. Johannes de Doper kondigde aan dat iedere mens het heil van God zal zien (Lucas 3,6). Zacheus trachtte Jezus te zien en kroop daarvoor in een boom (Lucas 19,3). Maria, Jozef, de herders, allen die erbij waren hebben Jezus gezien, met eigen ogen. Nooit kan men lang genoeg naar Jezus kijken, Hem aanschouwen.

Het derde werkwoord is 'horen'. Het Sjema Israël – vertaald is dat 'Hoor Israël' – is het meest centrale deel van het ochtend- en avondgebed van de Joden (zie Deuteronomium 6,4-9). Naar God luisteren en Hem ge-hoor-zaam zijn is dan ook het eerste gebod. Daar begint alle geloof mee. De herders zagen de engelen en hoorden hen spreken. En wat ze toen vernamen, stellen ze door horen en zien vast. Ze kunnen het met de vinger aanraken. Wat God zegt, dat doet Hij ook, altijd.

Het Woord in mijn leven

Ontvang ik Gods Woord zo, dat ik diep gedreven ben om het haastig uit te voeren? Zoek ik voldoende God en zijn Rijk? Hoe heb ik Hem en zijn Rijk al gevonden? Wat is mijn boom van waaruit ik Jezus tracht te zien? Kijk ik voldoende naar Hem? Ben ik ge-hoor-zaam aan Gods Woord?

Bidden met het Woord

God, U spreekt en wij horen.
U belooft en zie:
met eigen ogen en oren
kunnen we vaststellen
dat Uw Woord werkelijkheid wordt.
U hebt zelf het zoeken
in ons onrustig hart gelegd.
Maar U laat ons ook vinden:
Jezus Uw Zoon,
geboren uit Maria,
vervulling van al Uw beloften.
Laat ons zoals de herders
met spoed aan anderen verkondigen
wat we van U hoorden. Amen.

© Eric Haelvoet 2013