



Bezinning 223: Zacheüs: Jezus zoekt zondaars

Lucas 19,1-10 = 31° zondag C-jaar

Het Woord

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.' Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef Ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.' Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

Een woord bij het Woord

Een en ander verloopt snel: Zacheüs vliegt vooruit om in een boom te klimmen, Jezus wil dat Zacheüs haastig naar beneden komt en deze voert dat ook rap uit. Enerzijds is Zacheüs dus zeer gemotiveerd om Jezus te zien en in tweede instantie beantwoordt hij prompt Jezus' uitnodiging. Jezus wil van zijn kant snel bij Zacheüs te gast zijn. Het is allemaal dringend. Het heil, de redding kunnen niet wachten. Vandaag, nu, direct en onmiddellijk redt God de mens.

De menigte speelt tweemaal een negatieve rol. Eerst staat ze in de weg tussen Zacheüs en Jezus, daarna keurt ze openlijk Jezus' bezoek bij de rijke hoofdtollenaar af. Op het einde van het verhaal, als Zacheüs beloofd heeft de helft van zijn bezit aan de armen te geven en zijn criminaliteit volgens de normen van zijn godsdienst (Exodus 21,37) te herstellen, horen we geen reactie meer van het volk. Een open einde dus. Hoe zou ik reageren?

In wat Jezus zegt, zitten twee opvallende elementen. De eerste keer dat Jezus tot Zacheüs spreekt, zegt Hij dat Hij in diens huis *moet* verblijven. Van wie gaat dat moeten uit? Van God zelf, van de Vader. Het is dus Gods plan dat zich hier voltrekt. In Jezus is God op zoek naar de zondaars, zoals Jezus op het einde zelf zegt.

De tweede keer zegt Jezus, na de woorden van bekering van Zacheüs, dat er redding geschied is aan dit huis. Het is Jezus' naam, zijn identiteit, die daar werkelijkheid wordt: God redt, zo heet Jezus. En die redding is er niet enkel voor Zacheüs, maar voor heel zijn huis, heel zijn familie.

Het Woord in mijn leven

Hoe sterk is mijn motivatie om Jezus te zien? Om Hem te leren kennen? Heb ik de ervaring meegemaakt dat Jezus naar mij kijkt, zelfs naar mij opziet? Dat Hij zichzelf uitnodigt om bij mij te verblijven? Welke daden van bekering moet en zal ik vanuit deze ontmoeting met Jezus stellen? Hoe reageer ik als een zondaar nieuwe kansen krijgt en zich bekeert?

Bidden met het Woord

Jezus, uw naam betekent 'God redt'.
Altijd weer zoekt U wie verloren zijn.
Juist bij hen wilt U verblijven.
Nodig altijd weer uzelf uit
om te gast te zijn in mijn hart,
in mijn leven van zonde en tekort.
Toon mij wat ik vanuit die vreugde
voor anderen moet doen:
voor de armen en behoeftigen
en voor hen die ik kwaad deed. Amen.

© Eric Haelvoet 2013