



## **Bezinning 219: Een vijftienvoudig rijk, volkomen geloof 3 <sup>1</sup>**

Lucas 17, 11-19 = C-jaar 28<sup>o</sup> zondag door het jaar

### **Het Woord**

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien'. Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered'.

### **Een woord bij het Woord**

Met de laatste woorden prijst Jezus het geloof van de anonieme Samaritaan en zegt dat het geloof van deze genezen man hem gered heeft. Wat vernemen we over dit voorbeeldig geloof van hem? We zien een dertiental stappen of aspecten.

Samen met de negen andere gaat hij Jezus tegemoet. Naar Jezus toegaan is uiteraard een christelijk-gelovige daad. Deze tien mensen blijven in Jezus' nabijheid staan, zodat Jezus hen ziet. Of: ze laten zich door Jezus bekijken. Dit is een sterke vorm van gebed en contemplatie. Goed hoorbaar spreken ze Jezus aan en vragen Hem zich over hen te ontfermen. Zo staan ze in hun zwakheid en vanuit hun nood smeken ze om Jezus' barmhartigheid, niet enkel in verband met hun melaatsheid, een vreselijke ziekte, maar voor hun hele persoon.

Als Jezus hun vraagt om zich aan de priesters te laten zien en dus belooft dat ze genezen zullen zijn, geloven ze Hem en gaan op weg. En tijdens die beweging ze gereinigd. Uiteraard door God. Geloven is nooit een actie van de mens alleen. Integendeel: het belangrijkste gebeurt door God. Hij geneest niet alleen het lichaam, maar reinigt de hele mens. Dit laten gebeuren is open staan voor Gods werking in zijn leven.

De éne ziet dat hij gereinigd is. Het is een gelovige kunst om de werking van God in zijn leven te zien en als dusdanig te interpreteren. Dan keert hij terug naar Jezus. Een christen gaat altijd terug naar Jezus toe. De man verheerlijkt God en gelooft dat Jezus God is. Eerst sprak de groep melaatsen Jezus aan met zijn aardse naam en zijn functie als rabbi, maar deze man erkent dat God in Jezus actief is.

---

<sup>1</sup> Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit de twee Bartimeüs lectio divinagroep van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen. Met dank aan de zes en tien deelnemers die op 10 oktober 2013 rond dit evangelie samen kwamen.

De genezene valt op zijn gezicht aan Jezus' voeten. Het is de gebedshouding die overgave, nederigheid, eerbied, aanbidding uitdrukt. In die houding dankt hij Jezus-God. Dankbaarheid staat in het hart van ons geloof. Dankbaarheid is de kern van het meest centraal christelijk sacrament, de eucharistie. Dit woord is afgeleid van het Griekse werkwoord, dat dankzeggen betekent.

## Het Woord in mijn leven

Welke van die vijftien aspecten van geloven zijn wel voldoende in mijn leven aanwezig en welke niet:

vanuit het geloof van de groep van tien melaatsen:

- naar Jezus gaan
- stil staan bij Jezus
- mij door Jezus laten bekijken
- openlijk tot Jezus bidden
- Jezus vragen zich over mijn hele persoon te ontfermen
- vertrouwen dat Jezus' woord werkelijkheid zal worden
- mijn hele persoon door God laten reinigen

vanuit de éne Samaritaan:

- het handelen van God in mijn leven zien
- naar Jezus terugkeren
- erkennen dat Jezus God is
- Jezus-God verheerlijken
- me in overgave, aanbidding en eerbied voor Jezus-God neerleggen
- Hem danken voor al het goede dat van Hem uitging en uitgaat.

vanuit wat Jezus toevoegt:

- opstaan, verrijzen uit elke vorm van terneergeslagenheid, lijden en dood
- op weg gaan, gezonden zijn

## Bidden met het Woord

Heer Jezus, Zoon van God,  
Jij beweegt Je het liefste  
op de grens tussen leven en dood,  
tussen gemeenschap en marginalen,  
de grens tussen ongeloof en geloof,  
op de conflictlijn tussen mensengroepen.  
Verrijk ons pover geloof  
tot het volkomen christelijk is.  
Je stelt ons de vreemdeling tot voorbeeld.  
Laat ons hem ronduit volgen,  
zodat ook wij op jouw woord  
op weg gaan om jouw barmhartigheid  
te belichamen in onze daden van elke dag. Amen.

© Eric Haelvoet 2013