



Bezinning 218: De weg van Gods Woord 3

Lucas 2,15-20 = Kerstmis dageraadsmis

Het Woord

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt’. Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Een woord bij het Woord

In dit verhaal wordt veel gesproken. De eerste die sprak is God, door de mond van een engel. Het is het oorspronkelijk geloof van het Eerste Testament. Al van in het begin van de Schrift, in het scheppingsverhaal, spreekt God. Wat God zegt gebeurt ook: er komt licht, er komen levende wezens, de mens wordt geschapen. Gods Woord doet iets!

Dat Woord zet mensen aan om het met elkaar te delen, er met elkaar over te spreken. Meer nog, het zet mensen op weg. Zoals Maria het Woord van de engel met haar nicht Elisabet ging delen, zo gaan de herders het aan Maria, Jozef en anderen vertellen. Dat de herders Gods Woord in groep gaan verkondigen is een inspirerend element.

God zei dat Jezus zou geboren worden, en Jezus is geboren. Gods Woord wordt realiteit. Men kan het vaststellen, met eigen ogen. Zelfs zeer herkenbaar: voor herders is een kribbe ‘dagelijkse kost’. De herders vinden alles zoals ze horen en zien.

Het Woord van God wordt ook gehoord. De engelen, Maria, Jozef, anderen: ze luisteren. Het is een horen op dieper niveau: in het hart. Daar bevindt zich ons derde en belangrijkste oor. Juist in ons hart komt Gods Woord tot leven, daar scheidt Gods Woord het leven. Maria gaat ons daarin voor.

Gods Woord brengt vreugde en blijdschap. Het brengt mensen tot gezangen van lofprijzing. Veel mooie muziek en vele liederen bezingen Gods grootheid. En toch schieten ze nog te kort om de ware God met woorden te eren. Alleen een leven in het spoor van Jezus is uiteindelijk de ware lofprijzing.

Het Woord in mijn leven

Hoeveel tijd besteed ik per week aan Gods Woord? Is mijn derde oor goed ontwikkeld? Kan het Woord in mijn hart wonen en er zijn werk doen? Zet Gods Woord mij aan tot jubelzangen, die Gods grootheid bezingen?

Bidden met het Woord

Heer,
uw Woord is krachtig:
het bewerkt wat het zegt.
Gij hebt gesproken
en Jezus werd geboren,
Hij, uw Woord van Leven.
Spreek ook in ons hart.
Maak ons fijngevoelig
voor wat Gij wilt zeggen.
Om elk Woord ten leven
loven en prijzen we U.
Geef dat we U vooral eren
met een leven volgens uw Woord,
in navolging van Jezus, uw Zoon. Amen.

© Eric Haelvoet 2013