



Bezinning 216: Doodgewone dienaars

Lucas 17,5-10: 27° zondag C-jaar

Het Woord

Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.

Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.””

Een woord bij het Woord

Waarom vragen de apostelen meer geloof? Omdat Jezus aan de leerlingen heeft gezegd, dat ze een broeder zevenmaal per dag moeten vergeven als hij vergiffenis komt vragen (Lucas 17,4). De dagelijkse vergiffenis tegenover mensen met wie men samenleeft, vraagt veel liefde en veel geloof. Toch gaat Jezus daar niet echt op in.

Jezus plaatst de apostelen in hun diepste identiteit: dienaar zijn, bedienen, dienen. Hun grootste vreugde moeten ze vinden in het dienen van de Heer en in het in dienst mogen staan van alles wat de Heer in de christelijke gemeenschap en de wereld wil bewerken. Een klein beetje geloof is dan al voldoende, een geloof zo groot als een mosterdzaadje, en het onmogelijke zal gebeuren. Niet door het geloof van de apostelen, hoe groot ook, maar door Gods ingrijpen.

Een groter geloof willen hebben kan ingegeven zijn door een subtiele wens om meer te zijn dan anderen, een grotere gelovige dan anderen, om groot te zijn in eigen ogen en om indruk te maken op de Heer. Met andere woorden: het verlangen om meer te geloven kan egoïstisch zijn. Geloof kan dus misbruikt worden. Neen, zegt Jezus, de focus moet liggen op het nederig dienen van de Heer, zichzelf en zijn eigen behoeften geheel vergetend.

Want niet de dienaar doet het belangrijkste, hoe groot zijn geloof ook mag zijn, maar de Heer. Hele onze focus moet gericht zijn op Gods handelen in de wereld. Wij kunnen alleen maar in dienst staan daarvan. Het is die nederigheid, die ons doet zeggen: ‘Ik ben maar een doodgewone dienaar, ik doe alleen wat mij is opgedragen.’

Het Woord in mijn leven

Wil ik meer geloven om meer te zijn dan anderen, om groot te zijn in mijn eigen ogen, om indruk te maken op de Heer? Zie ik mezelf als dienaar? Wat doet de Heer voor mensen? Hoe sta ik nederig in dienst daarvan?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Dienaar van de dienaren,
Gij hebt alles gedaan
wat de Vader U opdroeg.
Hem hebt Gij gediend
door de mensen te dienen.
Geef mij uw nederigheid
om beschikbaar te zijn
voor wat Gij mij vraagt,
voor alles wat Gij door mij
voor anderen wilt betekenen.
Want Gij zijt hun God,
hun Heer en Herder.
Mij hebt geroepen
om in dienst te staan
van dat goddelijk gebeuren.
Geef dat ik mijn diepste vreugde vindt
in het doen wat ik moet doen. Amen.

© Eric Haelvoet 2013