



## **Bezinning 215: Jezus zendt de twaalf 1<sup>1</sup>**

**Lucas 9,1-6: wekdagen 265week woensdag**

### **Het Woord**

Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen.

### **Een woord bij het Woord**

Voordat Jezus de twaalf zendt, roept Hij ze bij zich. De relatie met Christus is essentieel, voorwaarde en fundament voor de zending.

Hij geeft macht en gezag. De basis van de zending ligt dus niet in de personen, maar in Christus en wat Hij hun meegeeft.

We denken niet graag na over de demonen in ons. Het is een realiteit die we het liefste met een doek bedekt laten, maar waar we toch altijd weer mee geconfronteerd worden. Het hoopvolle is dat Jezus de macht en het gezag geeft over de demonen.

De ziekten en zieken komen driemaal aan bod. Jezus heeft zelf veel aandacht gehad voor de zieke mens. In onze tijd heeft de geneeskunde zich als nooit tevoren ontwikkeld. Het is een bijzonder geschenk. We mogen hopen dat elke mens op aarde toegang krijgt tot de gezondheidszorgen.

Maar toch gaat er nog iets aan vooraf. Het hoofddoel van de zending van de twaalf is de verkondiging van het koninkrijk van God, even later de verkondiging van het goede nieuws genoemd. Gezondenen mogen vreugde en blijdschap brengen.

Ze mogen op materieel vlak slechts het strikte minimum meenemen. Als armen moeten ze naar de armen gaan en hun het evangelie verkondigen.

Waar ze onderdak vinden, moeten ze blijven. Zo kan er gemeenschap ontstaan. Want het evangelie, dat is altijd ook gemeenschap vormen. Zo moeten ze, ook op dat punt, doen wat ze moeten verkondigen.

---

<sup>1</sup> Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit een lectio divina met negentien salesianen van Don Bosco en een externe salesiaan van Don Bosco, die op 24 september 2013 te Groot-Bijgaarden samen kwamen rond dit evangelie. Ook bezinning 307 gaat over dit evangelie.

## **Het Woord in mijn leven**

Hoe sterk is mijn binding met Jezus Christus? Welke macht en welk gezag geeft Hij mij? Waar en hoe verkondig ik het evangelie, Gods Rijk? Wat betekenen de woorden 'niets meenemen, geen stok, reistas, brood, geld of extra kleren' voor mij?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
altijd blijf Je mensen bij Je roepen  
om hun macht en gezag te geven,  
zodat ze anderen  
het evangelie kunnen verkondigen.  
Roep en zend ook mij.  
Leer me de vrijheid van de armoede  
en de weldaad van de gemeenschap.  
Zegen allen die in jouw naam op weg gaan,  
soms ver van hun eigen land,  
om mensen het Rijk van God  
aan velen te brengen,  
vooral aan de armen. Amen.

© Eric Haelvoet 2013