



Bezinning 214: Je broer zal opstaan

Johannes 11,17-27: 2 november Allerzielen C-jaar ¹

Het Woord

Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.

Marta zei tegen Jezus: 'Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.' Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.' 'Ja', zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Gelooft u dat?' 'Ja Heer,' zei ze, 'ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van de God die naar de wereld zou komen.'

Een woord bij het Woord

Marta zet een bijzondere stap. Tweemaal wéét ze. Ze weet dat God alles aan Jezus zal geven, wat Jezus Hem ook vraagt. En ze weet dat haar gestorven broer Lazarus zal opstaan op het einde van de tijd. Op het einde gelóóft ze echter. Ze gelooft dat Jezus de Zoon van God is, ja, God is.

In haar weten drukt ze haar Joods geloof uit. In haar geloof beaamt ze wat Jezus haar openbaart. Dat is het nieuwe. Ze aanvaardt Jezus' geloofsverkondiging en vertrouwt zich aan Hem toe.

Maar het verhaal toont ons vooral wie Jezus is. Hij laat zich voluit kennen. Er is geen verborgenheid meer. Jezus zegt klaar en helder: 'Ik ben de opstanding en het leven.' Het zijn heel diepe woorden. Jezus is het ware leven, het volle leven, het leven, dat helemaal door God bepaald is. Hij nodigt ons uit om te leven 'in Hem, Christus'. Dat is de kern van ons christelijk geloof.

Als we in Hem leven en in Hem geloven, zullen we het echte leven leven, ook als we sterven. Dit mogen we geloven. Dit mogen we hopen. Dat mag ons christelijk weten zijn.

We mogen dus geloven dat onze dierbare overledenen over de dood heen genieten van hetzelfde eeuwige leven in Christus. Dat is ook mijn uiteindelijke toekomst.

Het Woord in mijn leven

Geloof ik dat Jezus de opstanding uit de dood is? Dat de dierbare overledenen delen in het echte leven van Jezus Christus? Is Jezus Christus mijn Heer en God?

¹ De verzen 17-20 (*cursief*) zijn facultatief.

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij zijt het leven,
het ware leven.
Gij zijt de Zoon van God,
ja, Gij zijt God.
Geen dood krijgt U klein.
Het leven dat Gij leidt,
blijft bestaan
over het sterven heen.
Ook wij mogen daarin delen.
Gij vraagt alleen
dat we geloven in U,
dat we in U leven.
Vermeerder ons geloof, Heer. Amen.

© Eric Haelvoet 2013