



Bezinning 208: Een gouden regel: gerechtigheid en vrede

Matteüs 5, 1-12a = Allerheiligen A-B-C-jaar en 4^o zondag A-jaar

Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vreedestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

Een woord bij het Woord

Het woord gerechtigheid komt meer dan achthonderd maal voor in de Bijbel. Een centraal begrip naast liefde en vrede. Gerechtigheid is rechtvaardig handelen en rechtvaardig behandeld worden. Het is anderen tot hun recht laten komen en zelf tot je recht komen. In die zin gaat het over een variante van de gulden regel: wat je wil dat anderen voor jou doen, doe dat voor de anderen. In de Bijbel is er slechts één gerechtige: God zelf. Hij bevrijdt zijn volk en mensen uit de slavernij en onderdrukking. Hij neemt het op voor armen en mensen, wiens rechten geschonden zijn. Van iedereen eist Hij rechtvaardigheid, zonder enige mogelijkheid voor een compromis rechtvaardigheid: van de koning tot Jan met de pet.

Ook de vrede wordt genoemd in de zaligsprekingen. Hier wordt vooral gefocust op het bewerken van vrede tussen mensen. Het zijn goede mensen, die anderen tot verzoening brengen, tot vrede. Velen doen dat, ook zonder een diploma in diplomatie en de waardevolle kunst van het onderhandelen. Moeders, vaders, jeugdleiders, opvoeders..., zovele mannen en vrouwen en ook jongeren investeren veel in de vrede. En sommigen hebben een zeer waardevolle inbreng in de vrede op grotere schaal: tussen volkeren, tussen maatschappelijke klassen, tussen continenten, tussen generaties.

Jezus feliciteert die mensen. God beoordeelt dat als goed, als zeer goed, als zalig. Het zijn zalige mensen. Ze zijn zonen en dochters van God, door Hem zelf zo genoemd. In hen herkent men God en zijn sjaloom.

Het Woord in mijn leven

Ik noem één persoon met wie ik mij moet verzoenen. Tussen welke mensen kan en mag ik vrede brengen? Erken ik mezelf als kind van God? Waarvoor feliciteert God mij?

Bidden met het Woord

God van vrede,
uw hart wordt dagelijks gekwetst
door het lijden en de pijn
van de slachtoffers van geweld.
Hun schreeuw dringt tot U door.
Gij feliciteert al wie vrede brengt:
die grote groep mensen,
die er veel voor over hebben
om anderen met elkaar te verzoenen.
Beweeg mijn hart en mijn denken
om een bouwer van vrede te zijn
en nog meer te worden,
door Jezus Christus,
de Prins van de Vrede. Amen.

© Eric Haelvoet 2013