



Bezinning 207: Allerheiligen: een nederig en zacht hart

Matteüs 5, 1-12a = Allerheiligen A-B-C-jaar en 4^o zondag A-jaar

Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

Een woord bij het Woord

Met de zaligsprekingen richt Matteüs onze aandacht op ons hart. Voor de semiet is het hart de bron van het handelen. Daar leven de diepe motivaties voor wat we denken en doen. In ons hart leeft wat ons in beweging zet, op weg zet, gaande houdt. De tekst roept ons op, om een zuiver hart te hebben. Dan zullen onze daden vanzelf zuiver zijn. In een zuiver hart vindt men nederigheid, zachtheid, honger en dorst naar Gods gerechtigheid, barmhartigheid en vrede. Wie dat ten volle in zijn hart draagt, is een heilige. Alle heiligen zijn er diepgaand door getekend. Er zijn vele voorbeelden in de geschiedenis: sommigen staan op de lijst van de heiligen, de meeste echter niet. Broeder Roger van Taizé was ongetwijfeld zo'n zalige mens.

Zachtmoedigheid is de tegenhanger van opdringerigheid en dominantie. De zachte mens is ervoor beducht de ander geen geweld aan te doen, in geen enkel opzicht. Hij wil niet domineren, commanderen, heersen. Hij wil dienen.

Zo'n mensen zullen God zien. Dat wil zeggen dat ze toegelaten worden in Gods heiligdom. In het heilige, waar God woont. In het bijzonder op het einde van de tijden: dan worden ze getransformeerd door Gods heiligheid en bekleed met het schitterend wit gewaad, het feestkleed.

Het Woord in mijn leven

Ik kies uit volgende reeks één aspect, dat ik dieper in mijn hart wil laten binnengroeien: nederigheid, zachtheid, honger en dorst naar Gods gerechtigheid, barmhartigheid, vrede. Hoe zal ik dat doen?

Bidden met het Woord

God, Heer van het leven,
Heer van alle heiligheid,
Gij kent ons hart.
Gij doorgrondt het.
Gij weet wat ons beweegt,
en hoe zuiver of onzuiver we zijn.
Transformeer ons hart,
vervul het met uw eigen drijfveren:
nederigheid en zachtheid,
honger en dorst naar uw gerechtigheid,
barmhartigheid en vrede.
Dan zullen we U zien, nu al,
en eens voor goed,
in uw eeuwig heiligdom. Amen.

© Eric Haelvoet 2013