



Bezinning 206: Allerheiligen: Gods handelen is Jezus' handelen

Matteüs 5, 1-12a = Allerheiligen A-B-C-jaar en 4^o zondag A-jaar

Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

Een woord bij het Woord

Deze tekst begint met het woord 'mensenmassa'. Jezus is niet gekomen voor een select gezelschap, een sekte, een klein vriendenclubje, een gesloten groep gelijkgestemden. Hij is gekomen voor de massa, voor allen. En wel op de eerste plaats voor de armen. In het Eerste en in het Nieuwe Testament worden de armen gelukkig, zalig genoemd. Want God heeft oog en zorg voor hen. In dat kader spreekt Jezus zijn eerste grote woorden tot zijn leerlingen.

De eerste en achtste zaligspreking eindigen met 'het koninkrijk van de hemel'. Het is een merkwaardig begrip. Het is zelfs geenszins duidelijk wat het inhoudt. Want wie durft te zeggen wat de hemel is, hoe het er in de hemel aan toe gaat? En toch houden we ons oog gericht op dat schitterende doel: leven met God. En meer dan dat: leven zoals God het bedoeld heeft. Leven zoals Jezus het voorleefde. Dat is een koninklijk leven, helemaal beheerst en bepaald door de Koning van de vrede en de liefde.

Al even vreemd is de zaligspreking 'gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden'. De vraag is wat ze betreuren. Ze betreuren dat de werkelijkheid niet is zoals God ze droomt en wil. Want het zou zo geweldig mooi zijn, zo zalig, zo heilig! Ze treuren omdat ze zich niet defaitistisch neerleggen bij lijden en geweld, maar diep verlangen naar een goddelijke wereld. Welnu: ze zullen getroost worden, door God. Al in Jesaja klinken die troostvolle woorden: 'De Heer heeft mij gezalft ... om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof' (Jesaja 61,1-3). Jezus is die grote trooster, nu al, maar eens en voor goed en zonder reserve in de hemel, samen met alle heiligen. Want in Jezus handelt God, zijn en onze Vader.

Het Woord in mijn leven

In welke mate ben ik gericht op een afgesloten groep van christenen, en in welke mate op het heil van elke mens op aarde? Ik noem drie grote begrippen die voor mij de hemel inhoud geven. Ervaar ik Gods troost bij mijn treurnis over geweld en onrecht?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
uw hart gaat uit naar allen,
vooral de armen.
Gij keert U krachtig
tegen geweld en dominantie,
die altijd slachtoffers maken.
Dank voor de troost
die we mogen ervaren.
Houd ons oog gericht
op het koninklijk geluk,
nu, hier op aarde
en eenmaal voor eeuwig
bij U, Heer van alle heiligheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2013