



Bezinning 205: Jezus' transfiguratie ¹

2^o vastenzondag B-jaar: Marcus 9:2-10

Het Woord

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwater op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In het Marcusevangelie neemt Jezus zijn drie dichtste leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes driemaal apart. De eerste maal om mee binnen te gaan in de kamer van een gestorven meisje (Marcus 5:37-43). De tweede keer speelt zich af in dit verhaal, op een berg. En de derde afzondering vindt plaats in de Hof van Olijven, bij Jezus' diepe doodsangst, tijdens de nacht voor zijn kruisdood (Marcus 14:33-34). Telkens is de dood dichtbij, want het verhaal op de berg speelt zich af direct nadat Jezus geopenbaard heeft dat Hij zal moeten lijden en sterven (Marcus 8:31).

Het is heel moeilijk voor de leerlingen om te aanvaarden dat Jezus – de Messias! – moet lijden en sterven. Petrus heeft er zich krachtig tegen verzet. Maar Jezus vindt dat verzet duivels. Precies omwille van die boodschap van Jezus over zijn lijden en sterven, zegt de Stem uit de hemel dat ze naar Hem moeten luisteren. Want Jezus zal zich nog verder openbaren en laten inzien dat lijden en dood wezenlijk deel uitmaken van zijn roeping en zending als Messias en als welbeminde Zoon van de Vader.

¹ Ook de bezinning 80 gaat over dit evangelie.

Toch functioneert dit verhaal boven alles als een bemoediging. Midden in de slechte-nieuwsboodschappen mogen de drie Jezus even zien in zijn volle glorie, ja, in zijn intieme godsrelatie, in zijn stralende ontmoeting met God en in zijn eeuwig licht. Hoe dreigend en bedreigend lijden en dood ook zijn, de glorie zal het eindpunt zijn. Na de diepste ellende komt de verrijzenis, zo zeker als God God is.

Het Woord in mijn leven

Wat begrijp ik al van Jezus' woorden dat Hij moet lijden en sterven om zijn glorie binnen te gaan? Wat zou ik daarover nog willen leren? Is er een noodzakelijk verband tussen liefde en lijden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
als Zoon van de Vader
gaat U de weg van de liefde.
Lijden en dood
maken daar geen einde aan.
U roept mensen
om U te volgen op die weg,
Maar U geeft ook het perspectief
van een glorievol einde.
Laat ons steeds dat licht ervaren,
zeker als de diepe duisternis
van lijden en dood dichtbij zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2012