



Bezinning 197: Ik breng verdeeldheid

Lucas 12,49-53 = 20° zondag C-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken en wat zou Ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan en Ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg Ik jullie, Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’

Een woord bij het Woord

Simeon openbaarde aan Maria en Jozef dat Jezus een ‘teken van tegenspraak’ zou zijn (Lucas 2,34). Jezus roept immers op tot bekering en stelt een hele reeks foutieve attitudes in vraag. Hij stelt mensen voor een keuze: voor Hem of tegen Hem, voor of tegen het Rijk van God. Sommigen volgen Hem, velen keren zich tegen Hem. Die verdeeldheid zet zich door tot in de families.

Het is opvallend dat de drie tegenstellingen alle over een generatieconflict gaan: zoon-vader, moeder-dochter en schoonmoeder-schoondochter. De keuze waar Jezus de mensen voor plaatst, gaat ver boven de familietradities uit, ook de religieuze familietraditie. Elke persoon moet een individuele keuze maken. Het is dus niet ‘zo vader, zo zoon’.

Jezus brengt vuur en spreekt over een doop die Hij moet ondergaan. Het is een echo van de boodschap van Johannes de Doper: ‘Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.’ Geest en vuur vinden we in één begrip verenigd in Handelingen 2,3: de vuurtongen. En ook de vuurtongen zetten zich ‘op ieder van hen’ neer. De Geest raakt hen dus – binnen de gemeenschap – individueel en persoonlijk aan. Alleen, de doop die Jezus moet ondergaan, moet nog eerst plaats vinden: zijn lijden en dood en verrijzenis.

Het Woord in mijn leven

Hoe persoonlijk is mijn keuze voor Jezus en het Rijk van God? Hoe vurig is mijn geloof? Kunnen anderen dat aan mij merken? Hoe? Aanvaard ik dat anderen niet die keuze maken? Verdraag ik dat mensen zich anti opstellen als ze door het christelijk geloof in vraag worden gesteld?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Je hebt veel tegenstand ervaren.
Ook nu ontmoet Je een antihouding.
En toch ga Je resoluut verder
op de weg van jouw Vader.
Je bent gedoopt in het kruisbloed,
maar ook in de verrijzenisvreugde.
Als verrezen Heer
geef Je ons de heilige Geest,
het heilig vuur.
Maak ons even trouw.
Bemoedig en help ons
als ons christelijk getuigenis
weerstand oproept. Amen.

© Eric Haelvoet 2013