



Bezinning 194: Van 'ik en mijn' naar God

Lucas 12,13-21 = 18° zondag C-jaar

Het Woord

Iemand uit de menigte zei tegen Hem: 'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!' Maar Jezus antwoordde: 'Wie heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?' Hij zei tegen hen: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.' En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht en daarom vroeg hij zich af: "Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan." Toen zei hij bij zichzelf: "Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan en dan zal ik tegen mezelf zeggen: je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je." Maar God zei tegen hem: "Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?" Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.'

Een woord bij het Woord

De kernboodschap van deze tekst uit evangelie van Lucas is helder en duidelijk. De gelovige bouwt zijn leven niet op het materiële en financiële, maar op God. Daarom ook weigert Jezus de rol van rechter op zich te nemen: Hij is geen gewone rabbi, die financiële problemen oplost vanuit de wet. Hij verkondigt het Rijk van zijn Vader en roept op tot bekering in functie van dat Rijk. Hij is zelf het goede voorbeeld: Hij zoekt al zijn rijkdom bij de Vader.

In de parabel valt iets bijzonders op. De rijke zal eerst zijn schuren afbreken en dan nieuwe, grotere schuren bouwen. Maar hoeveel mensen rond hem zouden niet heel blij zijn als ze de oude schuren hadden zouden mogen gebruiken?! Geld maakt inderdaad egoïstisch. Tot twaalf maal heeft de rijke het over 'ik en mijn' en op geen enkele manier over de andere mensen en over God.

Nog iets opvallends: de rijke spreekt tot zijn ziel. En hij gaat ervan uit dat de behoeften van zijn ziel zullen voldaan worden met materiële goederen. De rijke leeft inderdaad snel met de illusie dat zijn materiële en financiële rijkdom zijn hele leven kan vervullen. Dat is onmogelijk. God zelf noemt dat een dwaasheid.

Het Woord in mijn leven

In welke mate bouw ik mijn leven op mijn bezit en geld? Maakt mijn zorg voor het materiële mij tot een egoïst? Leef ik met de illusie dat mijn bezit de behoeften van mijn ziel kan invullen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij hebt al uw rijkdom
bij de Vader gezocht.
Daarom zijt Gij arm geworden
met de armen.
Niet bezit en geld
vullen ons leven,
maar gelovige zorg
voor het Rijk van uw Vader.
Maak ons zorgzaam voor anderen.
Leer ons toch
hoe we de noden van onze ziel
op spirituele wijze kunnen invullen. Amen.

© Eric Haelvoet 2013