



Bezinning 190: Bestemd om als verrezene te leven 2¹

Ook bezinning 23 gaat over dit evangelieverhaal.

Lucas 17, 11-19 = C-jaar 28^o zondag door het jaar

Het Woord

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien'. Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered'.

Een woord bij het Woord

In het midden en op het einde nodigt Jezus mensen uit om te gaan. De eerste keer met de concrete opdracht zich aan de priesters te tonen en zo de genezing te officialiseren en ook ritueel te voltrekken (zie Leviticus 14,2vv). Maar de tweede maal wordt helemaal niet gezegd wat de zending is. Enkel: 'Ga'. Jezus geeft aan deze vreemdeling alle vertrouwen, alle vrijheid om zelfstandig zijn zendingstaken in te vullen. Dat vertrouwen heeft een goede grond: de Samaritaan geloofde eerst samen met de negen anderen dat Jezus' genezingsbelofte waarheid zou worden, als ze op weg zouden gaan naar de priesters. Maar alleen hij erkent dat God werkzaam aanwezig is in hun genezing en zo erkent hij dat God in Jezus aanwezig is, ja, dat Jezus God is. Meer nog, zijn geloof brengt hem tot dankbaarheid en tot lofprijzing van God, wat precies Jezus' hoogste doelstelling is: dat alle mensen God eren en danken. Een volgroeid geloof.

Maar voordat Jezus de genezen Samaritaan zendt, geeft Hij hem een andere opdracht: 'Sta op'. Dit heeft drie betekenislagen. De meest oppervlakkige: hij ligt neer, met zijn gelaat op de grond. Nu doet Jezus hem rechtop staan. Op een wat dieper niveau wil Jezus hem doen opstaan uit zijn marginaliteit, ziekte, afzondering, vernedering en wanhoop. Maar ten diepste laat Jezus hem delen in zijn verrijzenis. 'Sta op' is verrijzenistaal. Hij, de eerste Verrezene uit lijden en dood, zegt tot iedere mens: 'Je bent bestemd om met Mij als verrezene te leven, niet alleen ná je dood, maar nu al!'

¹ Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de zes deelnemers die op 21 juni 2013 rond dit evangelie samen kwamen.

Het Woord in mijn leven

Met welke lijdende mensen voel ik me solidair om samen om Jezus' medelijden te bidden? Erken ik dat God werkzaam is in Jezus van Nazaret? Dat Jezus God is? Loof en dank ik God voldoende voor al het goede, dat ik, dat wij van Hem kregen en krijgen? Leef ik als verrezene? Wat houdt dat in?

Bidden met het Woord

Jezus, Zoon van God,
Jij bent God,
ons medelijdend nabij.
De Vader heeft Je laten verrijzen
uit lijden en dood.
Elke mens laat Je delen
in die verrijzenis.
Je wil dat we 'opstaan'
uit elk lijden, uit elke pijn,
en als verrezene leven.
Dat is onze diepste bestemming,
nu al, hier op aarde,
en eenmaal na onze dood. Amen.

© Eric Haelvoet 2013