



## Bezinning 188: Petrus: Jezus' rotsman

29 juni ABC-jaar: Petrus en Paulus: dag: Matteus 16:13-19

### Het Woord

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' Toen vroeg Hij hun: 'En wie ben Ik volgens jullie?' 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God', antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het Koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Jezus stelt een zeer gewichtige vraag: wie zeggen de mensen, wie zeg jij dat Ik ben? Als het over christelijk geloof gaat, is dat zelfs de hoofdvraag. Petrus geeft de kern van het christelijk geloof, het wezenlijke van het vroege credo van de Kerk: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God.' Jezus is dus de Messias, die eeuwenlang aangekondigd werd. En Hij is de Zoon van de levende God, dat wil zeggen dat Jezus een uitzonderlijk intieme relatie heeft met God, zijn Vader.

Geen enkel christelijk geloof kan dit kerncredo negeren. Het is geen toeval dat die belijdenis de eerste helft is van het bekende Jezusgebed: 'Heer, Jezus Christus, Zoon van de levende God, ontferm U over mij, arme zondaar.' Hierin spreken we Jezus aan met zijn belangrijkste titels: Jezus, Heer, Christus, Zoon van God.

Jezus geeft Simon dan zijn kernzending: Petrus zijn, rotsman, grondslag van de Kerk, teken van eenheid, degene die de juiste interpretatie van het christelijk geloof geeft. Dit is een aardse zending, maar een aardse zending die wezenlijk verbonden is met God, met wat God wil. Ja, Petrus krijgt de sleutels om voor de mensen de toegang tot het Rijk der Hemelen open te maken. Dat is zijn roeping en dus zijn kernidentiteit.

## Het Woord in mijn leven

Wie zegt 'men' dat Jezus is? Wie zeg ik dat Jezus is? Wie is Hij voor mij? Zeg ik Hem rechtstreeks wie Hij voor mij is? Bedank ik Hem daarvoor? Wat betekent dit voor mijn roeping en zending op aarde?

### Bidden met het Woord 1

*Ik herhaal het Jezusgebed rustig, telkens opnieuw, gedurende een bepaalde tijd:*

Heer Jezus Christus,  
Zoon van de levende God,  
ontferm U over mij,  
arme zondaar.

### Bidden met het Woord 2

Heer,  
in U belijd ik mijn geloof.  
Jezus,  
Gij zijt Christus, Messias,  
Zoon van de levende God.  
Gij zijt zo één met God,  
dat Gij God zijt.  
Laat dit geloof steeds meer groeien  
in mij en in vele andere mensen.  
Toon mij mijn zending op aarde,  
vandaag en elke dag van mijn leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2012