



Bezinning 185: Johannes de Doper: God is genadig

24 juni ABC-jaar: Johannes de Doper: dag: Lucas 1:57-66.80

Het Woord

Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar burens en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten!' Ze zeiden tegen haar: 'Er is niemand in de familie die zo heet.' Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: 'Johannes is zijn naam.' Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde, bleef erover nadenken en vroeg zich af: 'Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.' [...] Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Niet de mensen leiden de geschiedenis, maar God de Heer. God bepaalt de roeping van de mensen en dus hun identiteit en hun naam. Het kind dat geboren wordt, zal niet naar zijn vader Zacharias heten, maar Johannes. Zo heeft de engel het aangekondigd (Lucas 1:13).

De betekenis van de naamgeving van dit bijzonder kind gaat nog verder. God openbaart zichzelf in hem. De naam 'Johannes' betekent immers 'God is genadig.' Direct na de geboorte erkennen de burens en verwanten dat de Heer zich ontfermd heeft en dus een God van ontferming is. Johannes zal aan iedereen aankondigen dat God hun genadig is en dat God de zonden vergeeft. Goed nieuws is dat, evangelie!

Lucas brengt nog een ander element aan. God bepaalt niet alleen de identiteit en dus de roeping van mensen, maar Hij gaat ook met zijn mensen mee. 'De hand van de Heer is met hem', zeggen ze in Judea. De Geest vervult deze man en juist door de Geest wordt hij een profeet. Een profeet die niet vanuit dorp, stad of tempel optreedt, maar vanuit de woestijn. Vanuit het levenloze brengt hij het leven aan, of liever, de Levende God. Johannes zal zelfs een groot profeet zijn: hij zal de Messias, de Zoon van God aankondigen en aanwijzen.

Het Woord in mijn leven

Ik noem een woestijnervaring uit mijn leven. Gebruik ik mijn woestijnervaringen om de Geest in mij te laten werken? Zoek ik de 'woestijn', die plaats en levenshouding waar ik met God alleen ben? Welke plek heb ik daarvoor? Heb ik respect voor de roeping die God mij geeft en aan anderen geeft?

Bidden met het Woord

Heer God,
Gij leidt de geschiedenis.
Het was Uw wil
dat Johannes Uw profeet werd,
die de komst aankondigde
van Uw Zoon, de Messias, de Christus.
Gij hebt Johannes altijd vervuld
van Uw Heilige Geest.
Vervul ook ons,
opdat wij onze roeping kennen en volgen.
Want ook door ons wilt Gij
goed nieuws aankondigen
en het evangelie realiseren.
Zo wilt Gij genadig zijn voor velen,
vooral voor wie uitgestoten is. Amen.

© Eric Haelvoet 2012