



Bezinning 184: Heb je Mij lief?

29 juni ABC-jaar: Petrus en Paulus: avond: Johannes 21:15-19

Het Woord

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' Nog eens vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen', en voor de derde maal vroeg Hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?' Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 'Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. Waarachtig, Ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: 'Volg Mij.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Petrus wordt de leider van de kudde ondanks zichzelf, niet dankzij zichzelf. Hij heeft Jezus driemaal verloochend (Johannes 13:36; 18:17.25-27) maar hier herstelt hij de relatie met Jezus met zijn driemaal 'Ik houd van U'. Driemaal, dat is de volledigheid. Zijn liefde moet totaal zijn, zonder reserve. Maar daar gaat het belangrijkste aan vooraf: Jezus maakt de keuze om juist aan die Petrus de verantwoordelijkheid voor de kudde te geven. Christelijke herders hebben als eerste opdracht om onvoorwaardelijk van Jezus Christus te houden over alle zondigheid heen.

Petrus zal herder zijn naar het model van God (Jeremia 31:10) en Jezus (Johannes 10:11). Toch is er een verschil: de mensen zijn niet het bezit van Petrus, maar van de Vader en de Zoon. Jezus spreekt met name driemaal over *mijn* schapen. Petrus is beheerder, geen eigenaar. Zoals een algemeen kapittel van de salesianen van Don Bosco het treffend zegt: 'God bij de jongeren brengen en de jongeren bij God brengen.' Dus niet bij zichzelf.

Dit emotioneel aangrijpend verhaal eindigt met twee woorden, die fundamenteel zijn: Jezus volgen. Dat wil hier twee dingen zeggen. Petrus moet de Kerk leiden zoals Jezus zijn leerlingen en mensen geleid heeft: met liefde, dienstbaarheid, zachtmoedigheid ..., niet met machtsvertoon. En dan: tot in de dood, net als Jezus zich gegeven heeft tot aan het kruis.

Het Woord in mijn leven

Ik laat de vraag van Jezus 'Heb je Mij lief?' diep in de stilte van mijn persoonskern doordringen. Kan ik tot Jezus zeggen dat ik Hem bemin? Bind ik mensen aan mezelf of behandel ik hen als toebehorend aan Jezus Christus? Welke verloochening van Jezus moet ik nog herstellen door mijn liefde voor Hem?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Gij zijt de Goede Herder,
de echte Herder naar Gods hart.
Gij hebt Petrus gevraagd
U te beminnen,
U te volgen
en Uw mensen te hoeden.
Ook mij nodigt Gij daartoe uit.
Ja, Heer, ik bemin U,
niet zoals ik zou wensen,
maar ik bemin U.
Laat mijn liefde voor U steeds groeien
en zo ook mijn dienende liefde
voor Uw mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012