



## **Bezinning 183: Jezus zoekt mij<sup>1</sup>**

*Bezinning 182 gaat ook over dit evangelie.*

**Lucas 15,3-7** = H. Hart van Jezus C-jaar = vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren

### **Het Woord**

Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en burenen bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.’

### **Een woord bij het Woord**

Het ene schaap, dat verloren is, heeft een grote waarde voor de herder. Hij laat de rest in de woestijn achter om op zoek te gaan naar dat schaap. Als hij het vindt, legt hij het op zijn schouders: wat een prachtige eenheid tussen herder en schaap. De herder verheugt zich en gaat die vreugde met anderen delen. Tegen hen spreekt hij over ‘mijn’ schaap: er is een persoonlijke, zorgzame en zelfs liefdevolle betrokkenheid tussen herder en schaap.

Op dit feest van het heilig Hart van Jezus mag ik mij schaap voelen, zelfs het verloren schaap. Ja, Jezus spreekt over bekering. Het is zijn vreugde als ik me telkens opnieuw naar Hem toekeer. En Jezus’ vreugde is de vreugde van de hemel. Mijn bekering raakt dus God en verblijdt Hem.

Wat een godsbeeld van nabijheid: Jezus Christus neemt mij op en legt mij op zijn schouders. En draagt me naar hen, met wie Hij zijn vreugde wil delen omdat Hij mij gevonden heeft, naar de hemelbewoners. Want dat is een grondinzicht, dat uit dit verhaal spreekt: Jezus Christus is op zoek naar mij en wil mij thuis brengen bij God.

### **Het Woord in mijn leven**

Kan ik mijn verlangen om Jezus te vinden omdraaien in het tegendeel: het besef dat Hij mij zoekt? Hoe zoekt Jezus mij? Laat ik me door Hem vinden? Doorleef ik de diepe relatie met Jezus’ hartelijkheid, Hij die mij op zijn schouders draagt?

---

<sup>1</sup> Deze bezinning kwam tot stand vanuit de lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de acht deelnemers die op 27 mei 2013 rond dit evangelie samenkwamen.

## **Gebed**

Heer Jezus Christus,  
op het feest van uw hart  
en uw hartelijke liefde,  
ontdekken we U als een God,  
die naar ons zoekt.  
Hoe meer wij verloren lopen,  
hoe meer U naar ons zoekt.  
En als we ons door U laten vinden,  
betekent dat vreugde  
voor U en voor heel de hemel.  
Dank voor die hartelijke liefde en zorg!  
Amen.

© Eric Haelvoet 2013