



Bezinning 178: Gods grootheid zien¹

Ook bezinning 176 gaat over dit evangelie.

Johannes 17,20-26 = 7^o paaszondag C-jaar

Het Woord

‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.

Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Een woord bij het Woord

Jezus spreekt tweemaal over de grootheid die de Vader Hem gegeven heeft. De eerste keer zegt Jezus dat Hij zijn leerlingen in die grootheid heeft laten delen. De tweede keer bidt Jezus tot de Vader dat Hij de leerlingen laat zijn waar Jezus is: dan zullen zij Gods grootheid zien. Over welke grootheid gaat het?

Dit verwijst naar het vijfde laatste vers van Exodus (40,34): ‘Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer.’ Het gaat dus over de majesteit, de glorie, de immensiteit, de heiligheid, de volheid van God. God blijft niet ver van zijn schepping en zijn mensen, maar Hij komt op aarde wonen, te midden van hen. God komt restloos bij zijn mensen. De tabernakel wordt later in de tempel geplaatst, in het Heilige der Heiligen.

Maar als Jezus op aarde komt, neemt Jezus alle functies van de tabernakel en de tempel over. Het is in Jezus van Nazaret dat God ten volle bij mensen is gekomen. Bij Johannes lezen we het duidelijk: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’ (Johannes 14,9). En vier verzen verder: ‘...zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt’.

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit een bezinningsdag van de salesianen van Don Bosco van Hechtel, die op 18 mei 2013 de dag in de abdij van Postel met een lectio divina rond dit evangeliefragment uitbouwden. Met dank aan mijn zeven medebroeders.

De beweging van de Vader naar de Zoon stopt niet bij de Zoon. Ze gaat verder van de Zoon naar de leerlingen, naar allen die in Hem geloven. Voortaan woont God in de gemeenschap van christenen. Jezus vertrouwt zijn leerlingen dus. We krijgen dus God in onze handen. Niet om Hem voor onszelf te behouden, maar om Hem door te geven aan de wereld, aan de mensen tot wie God ons zendt.

Het Woord in mijn leven

Ken ik Gods grote majesteit? Heb ik Hem in zijn grootheid ervaren? Besef ik dat Jezus Christus God aan ons, christenen, toevertrouwt? Geef ik Hem door aan mensen? Aan wie? Hoe?

Gebed

Heer Jezus Christus,
op jouw laatste avond op aarde
heb je de leerlingen diep geraakt
door jouw gebed tot de Vader.
Ook wij mogen te gast zijn
in jouw intieme relatie met God.
Meer nog, Je geeft ons de Vader,
en wel in al zijn grootheid.
Zoveel vertrouwen ontroert ons.
Onze diepe dank daarvoor.
Geef ons jouw heilige Geest,
zodat we de Vader doorgeven
aan de mensen tot wie Jij ons zendt.
Amen.

© Eric Haelvoet 2013