



Bezinning 177: De Geest: een waterbron

Pinksteren ABC-jaar: avond: Johannes 7:37-39

Het Woord

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en Hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft", zo zegt de Schrift.' Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit kort stukje uit Johannes is gesitueerd op de zevende dag van het Loofhuttenfeest (Johannes 7:2). De Joden herdenken hun verblijf in de woestijn. Nergens beter dan daar ervaart men wat dorst is. Jezus spreekt natuurlijk over de dorst van de ziel, de diepste geheimnisvolle kern van de mens.

Jezus bevindt zich in de tempel. Juist over de tempel zegt de Schrift, dat er een rivier van leven uit ontspringt (Ezechiël 47:1-12). Dat water brengt zeer overvloedige vruchten voort, twaalfmaal per jaar: een overvloed die nooit onderbroken wordt en nooit eindigt. Welnu: Jezus is de nieuwe tempel en uit Hèm vloeit voortaan dat vruchtbare en levengevende water voort. We denken aan wat gebeurde, toen Jezus net gestorven was: er vloeide water uit zijn zijde (Johannes 19:34). Johannes zegt tot slot dat de Heilige Geest dat water is. Wie in Jezus gelooft ontvangt die Geest. De Geest laaft de diepe dorst van de mens en de mens draagt rijke vruchten, tot dienst aan anderen. Want ook de christen wordt een bron van levend en vruchtbaar water.

Het Woord in mijn leven

Heb ik contact met mijn innerlijke wezenskern, mijn ziel? Ken ik de dorst ervan? Laat ik die dorst lessen door Christus en zijn Heilige Geest? Brengt dat levend water goede vruchten voort in mijn leven?

Bidden met het Woord 1

Heilige Geest,
onze Heer, Jezus Christus,
is de nieuwe tempel,
Gods aanwezigheid bij ons.
Gij zijt het levende water,
dat uit zijn zijde vloeit.
Het draagt veel vrucht.
Zoveel gaven schenkt Gij ons.
Dank U wel daarvoor!
Geef dat water
aan wie lijdt
en dorst naar het echte leven. Amen.

Bidden met het Woord 2

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Heilige Geest van liefde,
wees bij alle mensen.
Wees bij hen die relatieproblemen hebben.
Wees in de gezinnen.
Wees in de gemeenschappen.
Wees in de Kerken.

Heilige Geest van vreugde,
doordring het hart van de mensen,
maak de kinderen en jongeren vol van vreugde.

Heilige Geest van vrede,
vervul onze ziel met Uw sjalom,
breng vrede waar haat, ruzie, geweld en oorlog zijn.

Heilige Geest van geduld,
geef ons de kunst van het wachten en verwachten.

Heilige Geest van vriendelijkheid,
maak ons vriendelijk voor elke zus en broer,
elke mens, elke jongere, elk kind.

Heilige Geest van goedheid,
zet ons aan tot inzet en dienst,
tot alles wat mensen goed doet.

Heilige Geest van geloof,
schenk ons het groot geschenk
van het geloof in Jezus Christus.
Heilige Geest van zachtmoedigheid,
geef ons tactvolle woorden,
zachte nabijheid,
aandacht en zorg en moedige volharding.

Heilige Geest van zelfbeheersing,
geef dat niet ons egoïsme ons beheerst,
maar de Wil van de Heer,
die onze Vader is. Amen.

© Eric Haelvoet 2012