



Bezinning 175: Mijn vrede geef Ik jullie¹

Johannes 14,23-29 = 6° paaszondag C-jaar

Het Woord

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.’

Een woord bij het Woord

Jezus weet dat het zijn laatste avond is. Zonder naar zijn lijden, dat voor de deur staat, te verwijzen, drukt Hij in ontroerende woorden zijn zorg voor zijn leerlingen uit. Het is één en al bemoediging. Dat de Vader en Christus bij de mens komen om blijvend bij hem te wonen is onvoorstelbaar indrukwekkend. Hij belooft de heilige Geest, die het voor ons zal opnemen en inzicht geven in wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Hij geeft zijn vrede, die Gods eigen sjaloom is, een vrede die de vrede van de wereld zeer ver overstijgt. We moeten ons niet ongerust maken maar juist moed houden. Hij zal bovendien zelf terugkomen. Zo wil Hij ons geloof versterken. Wat een rij prachtige, goddelijke geschenken! We zijn er Hem heel dankbaar om.

Als christenen maken we een moeilijke tijd door. Op veel vragen zijn er geen heldere antwoorden. Er zijn meningsverschillen over hoe het concreet verder moet met de christelijke gemeenschappen. Maar toch mag ons dit niet uit ons evenwicht brengen. De Vader, de Zoon en de heilige Geest waren er, zijn er en zullen er altijd zijn. We mogen diep vertrouwen op God.

Het Woord in mijn leven

Realiseer ik mij hoe groot de gaven van God zijn? Heb ik een fundamenteel vertrouwen in de werking van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? Bouw ik met dat diep vertrouwen mee aan de Kerk van de toekomst? Open ik mij ten gronde voor de vrede van God?

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroepen van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen. Met dank aan de 4 + 9 deelnemers die op 2 mei 2013 te Bonheiden samenkwamen rond dit evangelie.

Gebed

Heer Jezus Christus,
Gij weet wat onze gedachten bezighoudt,
wat onze gevoelens zijn,
hoe snel wij bang zijn.
Maar Gij bemoedigt ons:
altijd weer geeft Gij ons uw Geest
en de vrede van uw Vader.
Geef ze aan alle mensen wereldwijd,
vooral aan wie veel lijden.
Zo vervult Gij ons met vertrouwen
en met hoop op de toekomst.
Altijd weer zult Gij er zijn
want Gij woont blijvend bij ons.
Voor zoveel gaven: dank U wel!
Amen.

© Eric Haelvoet 2013