



Bezinning 165: De Zoon van de Vader zoeken ~ vinden¹

Ook bezinning 149 gaat over dit evangelie.

Lucas 2, 41-51a = H. Jozef (19 maart) en feest van de H. Familie C-jaar

Het Woord

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar was maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen Hem: 'Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht'. Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam.

Een woord bij het Woord

We lezen het enige verhaal dat gaat over Jezus als kind, als we de geboorteverhalen niet meetellen. Lucas wil twee wezenlijke dingen over Jezus zeggen. Jezus is vervuld van grote gelovige wijsheid: zie de reacties op Jezus' vragen en antwoorden in de tempel. En Jezus kunnen we slechts begrijpen vanuit zijn uitermate sterke relatie met de Vader in de hemel.

Maria en Jozef gaan ons voor in het zoeken, niet vinden en vinden van Jezus, maar ook in het niet begrijpen, niet weten, niet verstaan van Jezus. Ook de apostelen en alle leerlingen zullen Jezus niet begrijpen, niet inzien wie Hij werkelijk is en wel tot op Pinksteren. Ze hebben de verlichting van de heilige Geest nodig om te zien dat Jezus de Zoon van God de Vader is en wat dit inhoudt. Jezus is zo immens groot en belangrijk, dat wij, beperkte mensen, maar heel langzaam en slechts trapsgewijs steeds meer kunnen open komen voor zijn grootheid.

Jezus stelt een zeer indringende vraag: 'Waarom zocht je Mij?' Het is heilzaam die vraag eerlijk vanuit mijn hart en ziel te beantwoorden: 'Waarom zoek ik Jezus?'

Dit verhaal bemoedigt ons ook. Enerzijds vinden Maria en Jozef Jezus. Het is de belofte van het evangelie zelf: wie zoekt vindt (Lucas 11,9). En de volgende verrassende woorden troosten ons geweldig: Jezus 'daalt af' naar Nazaret: zo staat het er in de grondtekst. Ja, Nazaret ligt zowat 900

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de lectio divinagroep van Brugge. Met dank aan de vier deelnemers die op het feest van Sint-Jozef, 19 maart 2013, rond dit evangelie samen kwamen.

meter lager dan Jeruzalem, maar vooral: Jezus daalt altijd weer af tot op ons niveau om niet alleen onze God en Heer te zijn, Zoon van de Vader, maar ook broer en vriend.

Het Woord in mijn leven

Hoe evalueer ik de periodes in mijn leven, dat ik Jezus wel zocht maar niet vond? Blijf ik Hem zoeken? Hoe doe ik dat? Waarom zoek ik Jezus? Wanneer 'daalt Jezus af' om dicht bij mij te zijn, om zich door mij te laten vinden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent thuis bij God,
uw hemelse Vader.
Gij zijt veel te groot
voor ons pover verstand,
voor ons arm hart.
Maar Gij láát U vinden:
in uw Woord,
in de eucharistie,
in het sacrament van verzoening,
in mensen, vooral de armsten.
Ik zoek U, Heer:
laat U toch vinden. Amen.

© Eric Haelvoet 2013