



Bezinning 161: Luister naar Hem 2¹

Ook bezinning 7 gaat over deze tekst.

Lucas 9, 28b-36 = C-jaar 2^o zondag van de vasten en Transfiguratie (6 augustus) C-jaar

Het Woord

Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia', maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem'. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Een woord bij het Woord

We krijgen een inkijk in de hemel. Jezus is immers opgestegen om te bidden, dat wil zeggen, om zijn relatie met de Vader te beleven en met de Vader te communiceren. We zien de verheerlijkte, verrezen Heer, die volledig thuis is bij God. En zoals wit alle kleuren in zich draagt, zo ook neemt Jezus allen en alles mee tot bij de Vader.

Eenzijds maken Petrus, Johannes en Jakobus dit gebeuren mee. Ze zien met eigen ogen wat zich voltrekt. Anderzijds zijn ze ook deels afwezig: ze vallen in een diepe slaap en voelen een grote schroom om in de wolk, Gods aanwezigheid, binnen te gaan. Welke mensengeest zou de hemelse heerlijkheid van de Vader en de Zoon kunnen aanschouwen, bevatten en begrijpen? Ja, er is het 'niet weten', het niet in staat zijn om de diepste intimiteit van God te zien, te ervaren en te verwoorden.

De stem uit de wolk brengt een korte, maar zeer krachtige boodschap, bestaande uit twee delen. God duidt Jezus aan als zijn uitverkoren Zoon. De historische man van Nazaret is Gods Zoon, God zelf. Hoeveel stilte en meditatie is er nodig om de immense betekenis hiervan ten volle tot zich te laten doordringen?

Het tweede gedeelte is een oproep: 'Luister naar Hem'. Luisteren is zo al niet gemakkelijk, laat staan luisteren naar Jezus Christus, Zoon van God. We moeten er expliciet tijd voor vrij maken en

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de twee lectio divinagroepen van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen. Met dank aan de elf deelnemers die op 21 februari 2013 te Rijmenam rond deze evangelietekst samen kwamen.

Hem beluisteren in de Schrift, in de lectio divina, in teksten over de Schrift, in mensen om ons heen, in studie... Maar dit is zeker: als we naar Hem luisteren vinden we onze bestemming en de hemelse vreugde en heerlijkheid.

Het Woord in mijn leven

Wat heb ik begrepen van de hemel? Hoe stel ik mij de hemel voor? Welke woorden drukken het best mijn gevoelens tegenover Gods eindeloze grootheid en heerlijkheid uit? Hoe luister ik concreet naar Jezus Christus, de uitverkoren Zoon van God?

Gebed

Heer Jezus Christus,
doorheen leven, lijden, dood en verrijzenis
zijt Gij volkomen thuis bij de Vader,
in grote heerlijkheid.
Geef een inkijk in de hemel, zo smee ik U,
aan mensen die in diepe duisternis leven.
Dat ze moed en troost putten
uit het geloof in het uiteindelijk geluk.
Leid de geschiedenis zo
dat alle mensen in het eeuwig licht ervaren,
hun bestemming ontdekken
en volkomen open bloeien. Amen.

© Eric Haelvoet 2013