



Bezinning 159: De duivel bekoort Jezus drievoudig

Lucas 4,1-13 = 1^o vastenzondag C-jaar

Het Woord

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets en toen de veertig dagen vestreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen'. Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen"'. Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem: 'Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn'. Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem"'. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste punt van de tempel en hij zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over u te waken". En ook: "Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen"'. Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef"'. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.

Een woord bij het Woord

Na zijn doopsel verneemt Jezus van de Vader dat Hij de Messias is, de Zoon van God. De Vader schenkt Hem zijn heilige Geest. De Geest leidt Hem naar de woestijn, de plaats waar men moet kiezen: voor God of voor het kwaad (de duivel of tegenstander). De drie beproevingen zijn dezelfde als de beproevingen van het volk Israël tussen Egypte en het Beloofde Land, eveneens in de woestijn. De kern is deze: zal Jezus Messias zijn zoals de Vader het Hem vraagt of voor zijn eigen voordeel, dus voor zichzelf, egoïstisch? Tot op het kruis speelt die bekoring: Jezus hoort driemaal kort na elkaar 'red Jezelf', net voor Hij sterft (Lucas 23,35.37.39). Hij doet het niet.

Jezus kan grote rijkdommen verzamelen. Hij kan als een machtig heerser de scepter zwaaien over vele volkeren. De derde beproeving is echter van heel andere aard. God op de proef stellen, dat mag niet volgens Jezus. Nochtans is het dat wat de Israëlieten gedaan hebben in Massa en Meriba. 'Massa' betekent beproeving. Ja, ze stelden de Heer op de proef: 'Is de Heer nu in ons midden of niet?' (Exodus 17,7). Meriba betekent 'twist': het volk had met Mozes getwist omdat het water wilde. Het wel of niet krijgen van water functioneert als test. Het volk beproeft de Heer. De rollen omgekeerd. Maar de liefde test niet, nooit, maar vertrouwt en eerbiedigt.

Jezus antwoordt driemaal met teksten uit de Schrift. En enkel met de Schrift. Hij voegt er niets aan toe. God spreekt en daar moet de mens niets bij doen. Jezus zal Messias zijn zoals God het zegt. Gods Woord is Hem immers heilig.

Het Woord in mijn leven

Bouw ik mijn leven op materie en heerschappij? Test ik God? Ken ik Gods Woord voldoende? Geef ik me volkomen aan Gods Woord over? Hoe maak ik mijn vastentijd concreet?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
de Vader laat U weten
dat Gij de Messias zijt, zijn geliefde Zoon.
Nooit gebruikt Gij dat voor Uzelf,
maar om liefdevol mensen te redden,
om ons tot heil te zijn.
Geef dat wij het Woord van uw Vader
begrijpen, eerbiedigen en naleven.
Zo zullen wij in uw spoor
sobere en solidaire dienaars zijn,
om met U op Pasen te verrijzen. Amen.

© Eric Haelvoet 2013