



Bezinning 149: De twaalfjarige Jezus

Lucas 2, 41-52 = H. Familie C-jaar

Het Woord

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar was maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen Hem: 'Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht'. Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Een woord bij het Woord

In het laatste verhaal van Lucas' kindheidsevangelie lopen twee grote lijnen door elkaar. Maria en Jozef vertegenwoordigen het menselijke niveau. Ze zoeken Jezus bij verwanten en kennissen. Als goede ouders leven ze in angst omdat ze Jezus niet vinden. Bovendien 'weten ze niet' en 'begrijpen ze niet' waar Jezus thuishoort en wat Hij zegt. Jezus vertegenwoordigt de goddelijke lijn. Hij wil Gods Woord en Gods plan leren kennen en luistert daarom naar de leraren in de tempel. We zien Jezus hier dus als leerling! Hij hoort thuis in het huis van zijn Vader.

Het begrip 'huis van de Vader' heeft vele lagen. In dit verhaal is het de tempel. Maar het is ook de hemel en het is Gods Rijk. Jezus zal juist dit Rijk Gods verkondigen en zeggen dat dit Rijk in Hem bij de mensen gekomen is.

In het Lucasevangelie gaan Jezus' eerste en laatste woorden over God, die Hij als Vader aanduidt. In dit verhaal verwijst Hij naar het huis van zijn Vader. In Lucas 23, 46 luidt het: 'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest'. Na deze woorden sterft Jezus. Tijdens heel zijn optreden vertelt Jezus over zijn Vader en het Rijk van zijn Vader.

En zoals Maria en Jozef niet begrijpen wat Jezus hier antwoordt, zo zullen ook de mensen en zelfs de leerlingen en apostelen niet begrijpen wat Jezus doet en zegt. Het is een leerproces om Hem stap

voor stap en steeds beter te verstaan. Maar er is meer: wat ze uit zichzelf niet kunnen, zal vanzelf gaan op Pinksteren: de heilige Geest zal hun het volle inzicht geven.

Het Woord in mijn leven

Zoek ik Jezus vooral in het horizontale vlak, bij de mensen en in de wereld of bovenal bij God, zijn en onze Vader? Wat doe ik om Jezus en zijn Woord steeds beter te verstaan? Help ik anderen in hun leerproces op het christelijk gelovige vlak?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Gij hoort thuis bij uw Vader,
die ook onze Vader is.
Hij is uw Heer en God.
Zijn wil en zijn plan
zijn alles voor U.
Zend ons uw Geest
om steeds beter te begrijpen
wie Gij zijt
en wat Gods wil is
in ons leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2012