



Bezinning 147: Maria brengt Jezus Christus

Lucas 1, 39-45 = 4^o adventszondag C-jaar

Het Woord

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan'.

Een woord bij het Woord

Maria heeft nog maar net haar fiat aan de engel gegeven en met haast reist ze naar Elisabet. De twee zwangere vrouwen ontmoeten elkaar. Maar deze ontmoeting staat in dienst van een grotere ontmoeting: die tussen Johannes de Doper en Jezus. Johannes springt van vreugde, ja van verrukking, op in de schoot van zijn moeder, omdat Christus hem komt bezoeken.

Jezus gaat dus al direct na zijn ontvangenis op reis. Hij gaat naar Judea, met Jeruzalem als hoofdstad. Juist in de tempel van Jeruzalem, nog wel in het heilige der heilige, begint God het Nieuwe Verbond: daar kondigt Hij de geboorte van Johannes aan. De apostelen zullen in het boek Handelingen, ook van Lucas, Jezus en zijn evangelie van Jeruzalem naar Rome brengen. Dus naar de hele wereld. En nog steeds gaan mensen, net als Maria, op weg om Christus bij andere mensen te brengen.

Onder inspiratie van de heilige Geest mag Elisabet een grote titel van Maria uitspreken. Maria is de 'Theodokos', de Moeder van God. Maria is moeder, maar ook de eerste gelovige. Ze gelooft het Woord van God. Zij is de eerste in het geloof en wij mogen haar volgen.

Het Woord in mijn leven

Wie is voor mij 'Maria', die Jezus Christus bij mij brengt? Aan wie breng ik Hem? Geloof ik het Woord van de Heer? Ik bid het Weesgegroet, mij ervan bewust dat ik de woorden van Elisabet in mijn mond neem.

Bidden met het Woord 1

Heer God,
sinds Maria hebben ontelbaar veel mensen
uw Zoon, Jezus Christus,
naar andere mensen gebracht.
Zo konden velen
de vreugde van Kerstmis ervaren.
Geef mij het geloof van Maria:
het Woord dat Gij tot mij spreekt
zal in vervulling gaan.
Toon mij aan wie ik uw Woord,
Jezus Christus, mag brengen,
tot hun grote vreugde,
ja tot hun verrukking. Amen.

Bidden met het Woord 2¹

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.
*Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.*
Heilige Maria, *Moeder Gods*,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

© Eric Haelvoet 2012

¹ De cursieve tekst komt uit het evangelie van deze 4^o adventszondag. We nemen dus de woorden van Elisabet in onze mond.