



Bezinning 144: Waakzaam vóór Christus staan

Lucas 21, 25-28.34-36 = 1^o adventszondag C-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal Hij komen over allen die daar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Een woord bij het Woord

Jezus heeft op aarde geleefd, heeft wondere dingen gedaan en bevrijdende woorden gesproken. Hij is gestorven en verzezen en zetelt aan de rechterhand van de Vader. Maar onze geschiedenis gaat verder, vaak met grote rampen en zware moeilijkheden. Ons geloof in Christus behoedt ons niet tegen crisissen en groot leed. Deze evangelielezing prent ons in dat verband enkele zeer belangrijke boodschappen in.

De Mensenzoon, Jezus Christus, zal komen met kracht en heerlijkheid. Hij staat dus boven al die zware problemen. Hij is een baken van hoop, een uitermate belangrijk doel om ons leven naar te richten, een vuurtoren in de nachtelijke duisternis.

Problemen kunnen ons laten afglijden tot allerlei negatieve zaken zoals verslavingen, wanhoop en afstomping door de dagelijkse zorgen. Dat mogen we niet toelaten. Juist integendeel: we moeten waakzaam zijn, alert, open en fris. Want de Heer komt onverwacht: we moeten daarop voorbereid zijn.

Het gebed is de centrale as waarrond heel het wiel van het geloof draait. Hier wordt dat ‘staan vóór de Mensenzoon’ genoemd. Alleen in een stevige relatie met Christus kunnen wij staande blijven. Kijkend naar Hem zullen we worden als Hem. Uitkijkend naar Hem zullen we open zijn voor zijn komst en klaar zijn om Hem te ontvangen. Als Hij komt zullen we ons oprichten en het hoofd heffen, want Hij komt naar ons met een schitterend geschenk: onze verlossing.

Het Woord in mijn leven

Welke zware problemen en zorgen dreigen mijn christelijke waakzaamheid te overwoekeren?
Brengt groot leed mij tot verslaving of juist tot verbondenheid met Christus? Is het gebed, in
gemeenschap en persoonlijk, de centrale as waarrond mijn christelijk geloof draait?

Bidden met het Woord

Heer, Gij zijt de Mensenzoon,
die onze hoop zijt, ons doel,
onze vuurtoren en onze gids.
Gij komt ons verlossen.
Maar Gij kent onze zwakheid,
hoe moeilijk het voor ons is,
om waakzaam te zijn.
Haal ons naar U toe,
verbind ons met U,
zodat wij vóór U blijven staan
om staande te blijven. Amen.

© Eric Haelvoet 2012