



Bezinning 140: Een blinde bedelaar als voorganger

Lucas 18, 35-43 = maandag 33^o week even jaren

Het Woord

Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem: 'Jezus uit Nazaret komt voorbij'. Daarop riep de blinde: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!' Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij Hem moest brengen. Toen deze voor Hem stond, vroeg hij Hem: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Heer, zorg dat ik weer kan zien'. Jezus zei: 'Zie weer! Uw geloof heeft u gered'. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

Een woord bij het Woord

De blinde is hier werkelijk niemand: hij heeft zelfs geen naam en dus geen identiteit. En toch is hij iemand voor Jezus: hij heeft een geloof. Hij erkent in Jezus de Zoon van David, de Christus. Meer nog: hij spreekt Hem uiteindelijk aan met de godsnaam 'Heer'. En hij roept, ja schreeuwt tot Hem om erbarmen. Tegen de negatieve druk van de menigte in. Bovendien vraagt hij om weer te mogen zien, dat is: te mogen geloven. Jezus erkent dat hij gelooft en noemt zijn geloof zelfs de basis van zijn genezing. We zouden wensen dat we zijn geloof hadden.

Op het einde gebeurt er iets heel bijzonders. De genezen man volgt Jezus en verheerlijkt God. En zie, *al* het volk 'ziet' (!) en looft God. Precies wat de genezen man doet. De bedelaar van het begin is zowaar een voorganger geworden.

En Jezus? Hij is al negen hoofdstukken lang op weg naar Jeruzalem, waar Hij op dramatische wijze zijn roeping en zending tot het uiterste zal volbrengen. En toch staat Hij stil voor één persoon, een man die niemand is in de ogen van de mensen. Hij stelt zich niet paternalistisch op. Integendeel: Hij stelt de vraag van de slaaf of de dienaar: 'Wat wil jij dat Ik voor je doe?' Stil staan voor mensen en hen liefdevol dienen: het is een heel levensprogramma.

Het Woord in mijn leven

Wie ben ik in dit verhaal: de bedelaar, een mens die anderen berispt, iemand die stil staat bij mensen in nood, een dienaar, een gelovige, iemand die God looft en prijst, iemand die Jezus volgt? Is mijn geloof sterk genoeg om tegen een groep mensen in toch tot Jezus te roepen? Help ik mensen in nood? Op een paternalistische of op een promoverende wijze?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
ik dank U voor alle mensen
die mij bij U gebracht hebben en brengen.
Het zijn er velen.
Daardoor is het gemakkelijk
om trouw te blijven aan mijn geloof.
Luister naar mensen in diepe nood,
die U smeken om erbarmen.
Richt hen op,
laat hen zien,
maak hen tot iemand,
een waardevolle persoon.
Laat juist hen ons voorgaan
om U te volgen
en God te prijzen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012