



## **Bezinning 14: De Geest woont bij ons<sup>1</sup>**

**Johannes 14, 15-16.23b-26** = C-jaar Pinksteren dagmis

### **Het Woord**

Jezus zei: ‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. [...] Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb’.

### **Een woord bij het Woord**

Dit Pinksterevangelie ademt een grote nabijheid uit. Jezus zegt het over zichzelf: ‘Nu Ik nog bij jullie ben’. En ook de Geest zal altijd bij de leerlingen zijn. Ook de Vader en Christus zullen bij hem komen wonen, die Christus liefheeft en zich houdt aan wat Hij zegt. Het zijn sterke woorden: God, ja, onze grote en heilige God, komt bij ons, mensen en woont bij ons. Hij wil bij ons thuis komen. De bedoeling is duidelijk: alles (ja ‘alles’) duidelijk maken en in herinnering brengen wat Christus gezegd heeft. Dit is een sterke basis om vertrouwen te hebben, ook en vooral in onze moeilijke tijden zowel binnen de Kerk als erbuiten. God laat ons niet in de steek, nooit. Hij komt dicht bij ons en woont bij ons.

### **Het Woord in mijn leven**

Realiseer ik mij dat de Vader, de Zoon en de Geest bij mij komt en bij mij woont? Dat Hij bij iedereen woont? Neem ik uitdrukkelijke momenten om dit te doorleven en God daarvoor te danken? Durf ik dit blijde nieuws aan anderen vertellen?

### **Bidden met het Woord**

Heilige Geest,  
Pinksteren is uw feest.  
Gij komt bij ons en woont bij ons  
in naam van de Vader en de Zoon.  
Daar danken we U voor, vol vreugde.  
We hebben U zo nodig  
binnen en buiten de Kerk.  
Help ons om te doen  
wat Jezus ons gezegd heeft. Amen.

---

<sup>1</sup> Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de negen deelnemers die op 31 maart 2010 rond deze tekst samen kwamen.

