



Bezinning 139: Sterker dan elke ramp 1

33° zondag B-jaar: Marcus 13:24-32

Het Woord

Jezus zei: 'Maar in die dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze tekst schetst de universele betekenis van Jezus Christus: zon, maan, sterren en hemelse krachten hebben een betekenis voor heel de wereld. Bovendien laat de Mensenzoon zijn uitverkorenen verzamelen van het uiteinde van aarde en hemel.

In apocalyptische taal is er sprake van catastrofes en rampen. Maar de Mensenzoon (Jezus Christus) staat daarboven met grote kracht en heerlijkheid. Hemel en aarde zullen vergaan, maar zijn woorden niet. Zo sterk is het Woord van God.

Alleen de Vader kent dag en uur van de definitieve toestand, van het eindpunt, van het moment dat Christus zal heersen, omringd door de engelen en de uitverkorenen. Iemand zei het treffend als volgt: 'De Vader heeft zijn Zoon gegeven om ons te tonen dat Hij Vader is.' De Vader is de basis van alle vertrouwen. Hij is de constante. Op de eerste plaats voor Jezus. Maar ook voor ons. Wij mogen mensen van hoop zijn, van vertrouwen in de toekomst, wat er ook gebeurt. Zelfs als mijn wereld instort.

Het Woord in mijn leven

Vertrouw ik God als een goede, liefdevolle Vader? Is Hij voor mij dé basis van hoop? Heeft het Woord van Jezus Christus eeuwigheidswaarde voor mij? Ga ik zo met crisissen om dat ze vruchtbaar worden voor mij en anderen?

Bidden met het Woord

Heer, Jezus Christus,
Gij zijt de Mensenzoon,
die heerst aan Gods rechterhand.
Gij kent de rampen en catastrofes
die ons treffen, wereldwijd.
Ook in mijn persoonlijke leven
word ik soms hard geraakt:
het gaat U ter harte.
Uw Woord geeft richting,
is basis van hoop en vertrouwen.
Eenmaal zult Gij Uw uitverkorenen verzamelen
om te delen in de vreugde van Uw verrijzenis,
aan de zijde van Uw Vader en de engelen.
Ik dank U intens en van harte
voor dit eeuwigheidsperspectief. Amen.

© Eric Haelvoet 2012