



Bezinning 135: Het belangrijkste gebod 1

31° zondag B-jaar; veertigdagentijd 3° week vrijdag; wekdagen 9° week donderdag: Marcus 12:28b-34

Het Woord

Een van de schriftgeleerden kwam dichterbij en vroeg Hem: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel" en met heel uw verstand "en met heel uw kracht". Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf". Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' De schriftgeleerde zei tegen Hem: 'Inderdaad, Meester, wat U zegt is waar: "Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij en Hem liefhebben met heel ons hart" en met heel ons inzicht "en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf" betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.' Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het Koninkrijk van God.' En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Om twee redenen is deze dialoog tussen Jezus en een schriftgeleerde een uitzondering. Vooreerst komt één schriftgeleerde naar Jezus toe. Meestal is het een groep, al of niet samen met farizeeën. Bovendien is er een wederzijds akkoord en zelfs waardering tussen Jezus en hem.

Beiden citeren uit het Eerste Testament, meer bepaald uit Deuteronomium (4:35 en 6:4-5) en Leviticus (19:18). Maar Jezus doet iets nieuws tegenover het Eerste Testament. Hij verbindt namelijk de liefde tot God op een radicale wijze met de liefde tot de naaste als tot zichzelf. Het belang hiervan is enorm: liefde voor God die niet doorstroomt naar liefde voor de naaste, is een vals of op zijn minst onvolgroeid geloof. En naastenliefde, die niet verbonden is met liefde voor God, blijft horizontaal en laat – vooral – niet Gods liefde doorschijnen. De schriftgeleerde erkent dat en bevestigt dit met nog een citaat, deze keer uit Hosea (6:6).

Er is nog een opmerkelijk ander punt. De schriftgeleerde vraagt naar een gebod, dat het belangrijkste is. Op het eerste gezicht geeft Jezus er drie: luister, de Heer is de ene Heer; je zult de Heer beminnen met geheel (viermaal!) je hart, ziel, verstand en kracht; je zult je naaste liefhebben als jezelf. Drie of toch een? Omdat Jezus deze drie elementen zo sterk met elkaar verbindt, als drie koorden tot een touw gevlochten, vormen ze voor Hem toch een onlosmakelijke eenheid.

Het Woord in mijn leven

Is God mijn enige God? Wie of wat is mijn andere god? Luister ik naar de Heer? Hoe doe ik dat? Bemin ik de Heer met mijn hele persoon? Wat is mijn reserve en waarom? Is mijn liefde voor God wezenlijk verbonden met mijn liefde voor mensen? En andersom?

Bidden met het Woord

Heer,
Gij zijt onze enige God.
Gij kent mijn verlangen
om U te beminnen
met mijn hele persoon.
Maar Gij kent ook de reserves
in mijn hart, in mijn ziel.
Smelt mijn reserves weg.
Geef mij Uw liefde
om U en mijn naaste
zonder ik-gerichtheid lief te hebben. Amen.

© Eric Haelvoet 2012