



Bezinning 133: De blinde Bartimeus 2 ¹

30° zondag B-jaar: Marcus 10:46-52

Het Woord

Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, Hij roept u.' Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

'Bartimeus' betekent letterlijk vertaald 'zoon van onreinheid'. Als zodanig vertegenwoordigt hij alle marginalen. En juist deze marginale mens, deze verschoppeling die moet bedelen, die bovendien blind is, ziet (!) wie Jezus is: Zoon van David, de Messias, de Christus.

Als hij zijn mantel afwerpt, toont hij zich volop in zijn onreinheid. Hij gaat naar Jezus zoals hij is, zonder iets te verbergen. Dit mag ons sterk bemoedigen. Jezus heeft ons zo lief, dat we niets moeten verbergen voor Hem. Ook met onze onreinheid – onze zonden, onze scheve hoeken, alles wat niet mooi is in ons – mogen we bij Hem thuishoeren. Want Hij bemint ons zoals we zijn.

Want zoals God de ellende van zijn volk in Egypte 'ziet' en er iets aan doet (roeping van Mozes), zo ziet en hoort Jezus de ellende van de mens en zijn diepe schreeuw om redding.

Bartimeus stelt de goede vraag: 'Maak dat ik weer zie!' Jezus ziet dat Bartimeus, ondanks zijn fysieke blindheid, ziet waar het in het geloof op aan komt.

¹ Mechelen 16 oktober 2012.

Het Woord in mijn leven

Vanuit welke diepe levensnood schreeuw ik Jezus Christus om hulp? Welke 'onreinheid' van mezelf verberg ik voor Jezus Christus? Waarom mag Hij daar zijn liefde niet in laten neerdalen? Zie ik de ellende van mensen? Doe ik er iets aan?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Gij hoort het roepen van mensen,
vooral als het gaat
over een heel diepe, nijpende nood.
En Gij staat stil
en roept de mensen
om bij U te komen.
Bij U hoeven we niets te verbergen
want Gij bemint ons zoals we zijn.
Laat Uw liefde in mijn onreinheid komen
om ze weg te wassen en te helen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012