



## **Bezinning 132: Drie-eenheid <sup>1</sup>**

*Ook bezinning 131 gaat over dit evangelie.*

**Johannes 16,12-15** = Drievuldigheidszondag C-jaar

### **Het Woord**

Jezus zei: 'Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.'

### **Een woord bij het Woord**

We stellen zo graag de vraag: 'Wie is de Drie-eenheid?' Of wat is dat? Het evangelie antwoordt op een andere vraag: 'Hoe zijn Vader, Zoon en Geest op elkaar betrokken? Hoe staan ze met elkaar in relatie? Hoe werken ze samen in dienst van de wereld en het Rijk Gods?' Dit is veel dynamischer.

De waarheid is te doen in de Bijbel. De Geest zal ons de weg wijzen in naam van Jezus Christus. De Geest, die luistert, is gehoorzaam aan de Vader en de Zoon, zoals Jezus gehoorzaam was aan de Vader. De Geest die spreekt om Jezus Christus te eren en natuurlijk ook de Vader, zoals de Vader de Zoon en de Geest eert.

Het zijn mooie woorden: alles wat van de Vader is, is van de Zoon en de Zoon geeft alles aan de Geest, opdat deze het bekend zou maken.

Er is een volmaakte eenheid in God. En dat wij die God mogen kennen en beminnen, bemind als we zijn door de Vader, de Zoon en de Geest! En dat de Drie-eenheid ons opneemt in de goddelijke liefdeseenheid! Wat een gunst, wat een genade!

### **Het Woord in mijn leven**

Aanschouw ik de schitterende liefdevolle eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Geest? Laat ik mij door de heilige Geest leiden op de weg naar de volle waarheid? Werk ik mee aan die waarheid, die uiteindelijk het Rijk Gods is?

---

<sup>1</sup> Deze bezinning kwam tot stand vanuit twee lectio divina's: de Bartimeüsgroep van Herne, die met zes deelnemers op 14 oktober 2011 en de groep van Mariakerke, die eveneens met zes deelnemers op 20 september 2013 rond dit evangelie samen kwamen.

## **Bidden met het Woord**

Vader, Zoon en heilige Geest,  
Gij beleeft met elkaar een perfecte eenheid.  
Van die eenheid mogen wij dromen,  
en we mogen er ook aan meewerken.  
Want de waarheid van uw Rijk is te doen,  
een uitnodiging en een opgave.  
Met onze daden, met heel ons leven  
willen we U eren en loven,  
uw grootheid laten schitteren. Amen.

© Eric Haelvoet 2012