



## **Bezinning 131: Drie-eenheid <sup>1</sup>**

*Ook bezinning 132 gaat over dit evangelie.*

**Johannes 16, 12-15** = Drievuldigheidszondag C-jaar

### **Het Woord**

Jezus zei: 'Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.'

### **Een woord bij het Woord**

Jezus blijkt een goede pedagoog te zijn: Hij biedt slechts aan wat de mens kan verdragen maar verzekert wel dat de volle waarheid later zal gegeven worden. Zo richt Hij het verlangen naar de toekomst en naar de volle waarheid.

Terwijl wij ons talloze vragen stellen over de Kerk en de pastoraal van de toekomst, richt Jezus ons ook op een tweede wezenlijk element. De heilige Geest zal ons leiden, zoals Hij de mensheid altijd al geleid heeft, Jezus tot gids is geweest en heel de kerkgeschiedenis door de mensen leidt. Niet ons management, organisatorisch talent, onze vergaderingen en voorbereiding zijn doorslaggevend, maar de weg die de Geest ons aanwijst. Dit mag ons bemoedigen en vertrouwen geven. De Geest zal leiding geven en de weg tonen!

Midden in dit stukje evangelie staat het woord 'hoort'. Horen of luisteren is een centraal begrip in de Bijbel. Jezus luistert naar de Vader en verkondigt alleen wat de Vader Hem zegt. De Geest luistert naar Jezus en verkondigt wat Hij hoort. De mens moet luisteren naar Jezus Christus en de ingevingen van de Geest om dat door te geven. We hoeven dus de inhoud van de verkondiging niet uit te vinden, maar doorgeven wat we horen.

### **Het Woord in mijn leven**

Welke elementen in mij staan in de weg om de volle waarheid van het evangelie tot mij door te laten dringen? Vertrouw ik op de heilige Geest als het over de toekomst van de Kerk gaat of ben ik juist pessimistisch en angstig? Wat doe ik concreet om te luisteren naar Jezus Christus en de heilige Geest?

---

<sup>1</sup> Deze bezinning kwam tot stand vanuit de lectio divina op de directeursvergadering van de salesianen van Don Bosco op 15 mei 2012 te Vremde en de lectio divinagroep van Mariakerke op 20 september 2013. Met dank aan de twintig deelnemers van Vremde en de zes deelnemers van Mariakerke.

## **Bidden met het Woord**

Heilige Geest,  
vanaf het begin van de schepping  
zijt Gij stuwning ten leven geweest.  
Gij leidt sindsdien de mensheid.  
Gij hebt zovelen van Israël de richting getoond.  
Ook Jezus hebt Gij bezield:  
Gij zijt Hem tot gids geweest.  
Ook aan de Kerk toont Gij de weg,  
vooral als wij kromme wegen gaan.  
Gij hebt ook mij bij de hand genomen.  
Blijf dat doen, goede Geest van God,  
zodat ik uw wegen ga  
in dienst van anderen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012