



## **Bezinning 127: Klein worden als een kind<sup>1</sup>**

**Lucas 9, 46-50** = maandag 26° week

### **Het Woord**

Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hen bezighield en Hij nam een kind bij zich, dat Hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen: 'Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot'. Daarop zei Johannes: 'Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij U niet samen met ons volgt'. Jezus zei tegen hem: 'Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie'. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.

### **Een woord bij het Woord**

Jezus heeft al tweemaal aan de leerlingen gezegd dat Hij zal lijden en sterven en op de derde dag verrijzen (zie de verzen net vóór deze tekst). En hoe reageren de leerlingen? Ze twisten erover wie de grootste is. Helemaal op zichzelf gericht en niet op het grote verhaal van God en Jezus, zijn Zoon. De grootste willen zijn: het is een diepe streving van de mens. Natuurlijk gaan we op die manier vergelijken, wat heel veel negatieve gevolgen heeft. We hebben veel geld, inspanning, conflicten... over om de grootste te zijn. Jezus heeft een heel ander doel: de kleinste zijn. Klein als een kind, dat in die tijd verguisd werd. Maar Hij zet het op de ereplaats: naast Hem.

Dezelfde ik-gerichte levensader vinden we in het groepsgebeuren rond Jezus: de leerlingen hebben iemand verhinderd demonen uit te drijven omdat hij niet bij de groep rond Jezus hoort. Ze stellen een aantal eisen van toebehoren en de rest mag niet in Jezus' naam optreden, ook al gaat het over iets goeds, dat mensen bevrijdt. Jezus hanteert echter een ander groepsmodel: wie niet tegen ons is, is vóór ons. Er zijn dus vele gradaties of manieren om bij het Jezusgebeuren betrokken te zijn.

Het diepste element is wel dat mensen God kunnen ontvangen. We kunnen dat door Jezus te ontvangen. En Jezus ontvangen we door een kind, een verwoorpene, een kleine, een marginale, iemand van geen tel... te ontvangen. Niet elke godsdienst heeft dat godsbeeld. God geeft zich in onze handen (eucharistie), Hij vertrouwt zich aan ons toe in wie de kleinste is.

---

<sup>1</sup> Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Brugge. Met dank aan de 6 jongvolwassenen die op 1 oktober 2012 samen kwamen rond dit evangelie.

## **Het Woord in mijn leven**

Ik noem één punt van mezelf waarop ik de grootste probeer te zijn. Hoe kan ik hiervan genezen? Wie zijn de kleinen, die ik ontvang? Doe ik dat 'in Jezus' naam', d.w.z. omwille van Jezus en voor Hem en zoals Hij met de kleinsten omgaat? Ben ik verwonderd over het feit dat God zo dicht bij ons komt, dat we Hem kunnen ontvangen?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
ik kan zoveel leren  
van uw diepe nederigheid.  
Gij hebt ervoor gekozen  
de laagste plaats in te nemen:  
bij de verworpenen  
en aan het kruis  
van de grote schande  
en de diepste verworpenheid.  
Leg toch nederigheid in mijn hart,  
zodat ik anderen groot acht  
en hen ontvang  
en in hen U en uw Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2012