



Bezinning 123: Huwelijk en echtscheiding ¹

27° zondag B-jaar: Marcus 10:2-16 ²

Het Woord

Er kwamen ook farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze Hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: 'Hoe luidt het voorschrift van Mozes?' Ze zeiden: 'Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.' Jezus zei tegen hen: 'Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.' In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'

De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Enkele farizeeën stellen Jezus op de proef, zoals de Israëlieten de Heer tijdens de woestijntocht op de proef stelden. Ze doen dat met een juridische vraag. Zal Jezus zich liberaal opstellen (er zijn vele redenen om zijn vrouw weg te zenden) of rigoureuus (er zijn slechts een paar redenen)? Eerst richt Jezus de aandacht op Mozes, om deze dan te corrigeren, of liever, om de wet van Mozes op een hoger niveau te tillen. Jezus is immers de nieuwe Mozes, de nieuwe wetgever. Hij probeert zijn toehoorders van het legale naar het diep-spirituele niveau te brengen.

Daarvoor citeert Hij een tekst uit Genesis en richt daarmee alle aandacht op God en op de oorspronkelijke bedoeling van God met de mens, door Hem als man en vrouw geschapen. Die bedoeling is de eenheid, uitdrukking van liefde. Hij beklemtoont die eenheid door een fragment uit

¹ Bonheiden 4 oktober 2012, twee groepen.

² De verzen 13-16 (*cursief*) zijn facultatief.

Genesis (2:24) te herhalen. En wat meer is: het is God die twee mensen met elkaar verbindt. Wat God verbindt, mag een mens niet scheiden. Jezus stelt het ideaal duidelijk en klaar voor.

Jezus laat de kinderen bij zich komen en raakt hen drievoudig aan. Hij stelt die kleine en uit de hoogte bekeken mensen zelfs tot voorbeeld. Je kan maar Gods Rijk ontvangen als je klein, arm, afhankelijk, luisterbereid en vertrouwd bent.

Het Woord in mijn leven

Wat maakt Jezus' ideaal rond het huwelijk in mij los? Houd ik dat ideaal staande en ben ik tegelijkertijd vol milde barmhartigheid voor wie dat ideaal niet realiseert? Eventueel mijzelf inclusief? Kan ik mij met een kind identificeren om de juiste attitudes te verwerven om Gods Rijk te ontvangen?

Bidden met het Woord

Heer God,
Gij zijt liefde
en hebt de mens geschapen
om in trouw lief te hebben.
Gij geeft ons Uw liefde in handen.
Zegen allen die door liefde
met elkaar verbonden zijn.
Geef hun Uw overgave
en onbaatzuchtige dienstbaarheid.
Omring hen met goede mensen,
die hen bemoedigen en sterken
in momenten van zorgen en problemen.
Zegen ook alle kinderen,
vooral hen die leven
in moeilijke omstandigheden. Amen.

© Eric Haelvoet 2012